

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Mijn weekblad verheugt zich in een groeiend aantal meelezers. Kent u nog iemand die het blad wekelijks wil ontvangen stuur mij dan zijn of haar emailadres.

Reisverslag uit Rusland

Mijn dochter is weer terug van haar reis van Peking naar Moskou. Hier volgen haar reportages uit de steden Krasnojarsk en Jekaterineburg., beide gelegen aan de trans-Siberische spoorlijn.

(22 mei) Daar zijn we dan: in Krasnojarsk. Het is een bijzonder plezierige stad, waar we ons meteen thuis voelen. Een heel ontspannen sfeer en in deze tijd van het jaar ongetwijfeld op z'n mooist. Overal bloeiende bomen, groene parkjes, waterpartijen en her en der bankjes voor de vermoeide wandelaar. De centrale as is een allee waar heel Krasnojarsk flaneert. Het is hier nu 25 graden, dus men neemt het ervan. De jonge vrouwen dragen minuscule rokjes of hotpants, met zeer blote hemdjes en altijd zo hoog mogelijke hakken: kanten laarsjes met plateauzolen, open schoentjes in woeste kleuren en liefst met stiletto's. De stoepen zijn breed en daar wordt behalve geflaneerd, ook gefietst en geskate. Voor de winter en misschien ook voor 's avonds, zijn er naast de nu schitterende bloeiende bomen, ook nepbomen, uitgevoerd in paars, rose, blauw, groen met gele vruchten, oranje, rood en geel. Die zijn allemaal voorzien van lichtjes, dus dat draagt als de wereld koud en donker is, natuurlijk wel bij aan de gezelligheid. Vanaf een uur of zeven 's avonds klinkt er bovendien muziek uit luidsprekers aan de lantaarnpalen.

(27 mei) Jekaterineburg heeft heel weinig historisch centrum, het is vooral een moderne stad. Niet onaardig, met veel water, maar volstrekt anders dan Krasnojarsk. Wel onze ogen uitgekeken aan de Romanov-verering. Het huis waar de tsarenfamilie destijds is omgebracht, heeft men in de jaren 60 met de grond gelijk laten maken, om te voorkomen dat het een bedevaartsoord zou worden. In die opzet is men bepaald niet geslaagd,

want inmiddels is er op die plek een gigantische kathedraal verrezen, waar de Romanovs als heiligen aanbeden worden. Compleet met iconafbeeldingen, altaren, schilderijen van de ten hemel opneming, een gekruisigde Christus met het hoofd van Nicolaas II, de meisjes met engelenvleugels, het is echt volledig absurd. En overal worden kaarsen gebrand en kust men de portretten. Natuurlijk was die moordpartij een misdaad, maar om Nicolaas nu vervolgens te verheffen tot De Verlosser zelve is nogal bizar.

Een trotse grootvader

Mijn kleinzoon Marten Moolenaar meldde mij dat het TV-programma *Lingo* aandacht heeft besteed aan de poster die hij maakte over tekstblunders. Als trotse grootvader geef ik dit maar even door. Link naar: <http://www.zodan.nl/portfolio/tien-tekstblunders-die-wij-nooit-meer-maken.html> Het herinnerde mij aan het feit dat hij met hetzelfde gevoel voor humor in 1993 mijn *Werkboek bij Statistiek voor Marketing Beslissingen* van prentjes heeft voorzien. Ik geef als voorbeeld zijn illustraties bij de begrippen kansberekening en telefonisch interview..

