

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze maand is voor de tweede maal een dik boek verschenen met de titel *In Memoriam*. In 1995 bevatte dat de opsomming van de namen van meer dan 100.000 joodse landgenoten die door de Duitsers werden vermoord. Het tweede *In Memoriam* van auteur Guus Luijters doet hetzelfde maar beperkt zich tot de kinderen en voegt foto's toe. Ik sluit me daar deze week bij aan met het publiceren van een eigen ervaring.

## Het tragische lot van een paar leeftijdgenoten

Verleid door de eindeloze zoekmogelijkheden van Google typte ik onlangs mijn geboortedatum in: 21 juli 1925. Maar eens kijken wat dat oplevert. Het werd een boeiende zoektocht, maar het eindigde met een schokkende ervaring.

Op 21 juli 1925 werden in Rotterdam twee joodse kinderen geboren. Eén was een meisje: Esther van den Berg, wonend in de Van Weelstraat 33b, Rotterdam. De andere was een jongen: Meijer Manuel van Tijn, wonend Obreenstraat 23b, Rotterdam.

Zelfde leeftijd, zelfde joodse milieu, beiden slachtoffers van de nazi's. Hebben zij elkaar gekend? Altijd jarig op dezelfde dag. Klasgenoten misschien? Hoe dan ook, hun levensdraden bleken innig te zijn verweven.

De moeder van Esther was een weduwe: Jetje van den Berg – de Wolf. In gelukkiger dagen gingen ze af en toe met grootvader Nathan de Wolf naar het strand (zie foto).

Meijer Manuel van Tijn kwam uit een kinderrijk gezin. Vader Arie van Tijn (1887) was getrouwd met Gella de Vries (1888), tegelijk overigens als zijn broer Abraham Jacob van Tijn die haar zuster Elisabeth de Vries trouwde. De kinderen van Arie en Gella waren Jacob Arie (1918), Cornelia (1923), Meijer Manuel (1925) en Abraham Jacob (1929).

Alle leden van de genoemde families zijn op dezelfde dag: 30 september 1942 in Auschwitz ter

dood gebracht: Esther van den Berg en haar moeder, Jetje van den Berg – de Wolf, Meijer Manuel met zijn vader Arie van Tijn, zijn broer Jacob Arie van Tijn, zijn zuster Cornelia Knap - van Tijn en zijn nichtje Vogelina van Tijn. Eerder, op 16 augustus 1942, waren moeder Gella van Tijn en broer Abraham Jacob van Tijn al gedood. Esthers grootvader Nathan de Wolf volgde op 15 oktober 1942, samen met het echtpaar Abraham Jacob van Tijn en Elisabeth de Vries, oom en tante van Meijer Manuel.



*Nathan de Wolf op het strand met links naast hem zijn dochter Jetje en zijn kleindochter Esther.*

## Nog een meldpunt erbij?

Er is nogal wat commotie ontstaan door een website van de PVV waar je klachten over arbeiders uit Oost-Europa kwijt kunt. Mede ter herinnering aan mijn vriendelijke Poolse buurman lijkt me dat er zo langzamerhand behoefte is aan een meldpunt voor positieve berichten over buitenlanders in ons land. Ik geef maar een simpel voorbeeld.

Een paar jaar geleden reed ik 's avonds laat in het Rotterdamse havengebied toen plotseling mijn auto weigerde. Ik had geen mobieltje bij me en stond daar dus hulpeloos in een doodstille straat. Gelukkig stonden er een paar allochtone havenarbeiders, wachtend op hun werk als nachtploeg. Een van hen heeft toen de sleepdienst voor me gebeld, die mij naar de garage kon slepen. Ik ben die behulpzame man nog altijd dankbaar.