

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week ontving ik van lezer W.Prinsze onder het motto "een terugblik naar de schooltijd op het Gemeentelijk Lyceum" een krantenknipsel uit het Zaans Volksblad van 17 juli 1941.

Voor mij een reden voor wat jeugdherinneringen.

## De knapste jongen van de klas

Bij het eindexamen HBS-B in 1942 aan het Lyceum in Zaandam bleek mijn klasgenoot Frans van Bergen en Henegouwen zonder meer de knapste jongen van de klas. Hij won de schoolprijs en ging wis- en natuurkunde studeren in Amsterdam. Dat heeft niet lang kunnen duren, want hij was net als ik genoodzaakt onder te duiken.. Hij was student Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, maar een razzia aan de Universiteit maakte daar een einde aan. Drente werd zijn bestemming. Werken bij een boer werd zijn taak. Hij heeft het niet overleefd. Hij is overleden op 27 juni 1943 in Hoogeveen.

Hoewel hij als slachtoffer van de oorlog staat vermeld op de gedenkplaat in het Zaanlands Lyceum blijkt dat bijna niemand van zijn tragisch einde op de hoogte was. Volgens informatie van familielid Lydia Bicker- van Bergen en Henegouwen had zijn moeder, toen zij van hem in verwachting was, rodehond gehad en de medicatie die ze toen kreeg heeft tot gevolg gehad dat hij een zwak hart kreeg. Door de té zware arbeid voor hem op de boerderij, wat hij overigens zelf wilde, is het hartprobleem pas aan het licht gekomen. Het falen van zijn hart is dus uiteindelijk zijn doodsoorzaak geworden. Zo eindigde al te vroeg het leven van een talentvolle jongen.

Ik heb hem wel eens opgezocht in de eenvoudige arbeiderswoning aan de Taanmanstraat in Zaandam, maar tot een persoonlijke vriendschap is het nooit gekomen. Toch moet ik vaak aan hem denken. Hij was geen verzetsheld maar gewoon een slachtoffer van de bezettingstijd.



*In de zomer van 1941 maakten we een schoolreis naar Twente. Ik had m'n gitaar meegenomen en dat hielp wel. Links zit Tineke Sonneveld. Op de tafel achter mij zit Teun Sabel.*

## ...en het knapste meisje van de klas

In dat laatste schooljaar was ik heimelijk een beetje verliefd op het meisje op de bank voor mij: Tineke Sonneveld. Helaas, ze zag me niet staan en gaf de voorkeur Kees van den Kommer, de jongen die naast mij zat. Dat ze voor mij onbereikbaar was leidde mijn romantische jongenshart tot het dichten van een sonnet met o.a. de volgende regels:

*Vannacht heb ik gedroomd: ik zag je als non,  
stil schuifelend in een donkere vrome rij,  
langzaam de plaats waar ik stond voorbij...  
Het was er al nacht toen de schemering begon,  
de kloostergang werd zwart gelijk je pij...  
en in dat duister zag ik slechts de zon  
van jouw gezichtje... Toen ik mij bezon  
drong tot me door dat jij als non voor mij  
een schim geworden was, een vage droom  
die 'k heel mijn leven rustloos na zou jagen..*

Tineke trouwde met Kees. Ze is in 1987 overleden. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Kees overleed te Oudorp in 2003: