

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week maar weer een paar beschouwingen over de actualiteit. Ik doe dat aan de hand van een drietal stellingen. Wie met mij in discussie wil gaan is welkom.

Eerste stelling

Je hypotheekschuld kun je beter gaan aflossen?

Als liberaal voel ik mij verwant met de calculerende burger. Nederlanders zijn bezig hun hypotheekschulden af te lossen, zegt de Rabobank. Anderen spreken dat tegen, maar ik denk dat de bank gelijk heeft, Nederlanders kunnen echt wel rekenen. Zolang voor jou de hypotheekrente meer dan tweemaal zo hoog is als de huidige rente voor je spaargeld, lijdt je jaarlijks verlies. Stel je hebt een hypotheekschuld van 200.000 euro, maar ook dat bedrag aan spaargeld.

Voor de hypotheek betaal je jaarlijks 5% = 10.000 euro. Door de aftrek betaalt de fiscus hiervan de helft, resteert 5.000 euro. Je spaargeld levert je tegen de huidige koers van 2% een opbrengst van 4.000 euro. Ieder jaar dus een verlies van 1000 euro. De belastingconsulent zal je aanraden die hypotheekschuld maar af te lossen.

Tweede stelling

Onze kennis van het Duits is onvoldoende

Onlangs verschenen berichten in de pers dat ons land economisch schade lijdt door het gebrek aan kennis van de Duitse taal bij de Nederlanders. Mijn zoon, die in Duitsland woont en werkt, gaf mij het volgende voorbeeld:

Een Nederlander deed aangifte bij de politie want hij had een Duitser horen zeggen dat hij een maagd had verkracht en dat mag niet. Maar de Duitser had gezegd: "Ich hab' mich mit einer

Magd verkracht, und das mag ich nicht". Juiste vertaling: "Ik had ruzie met een dienstmeid en daar hou ik niet van." Bekend is ook het incident van een Nederlandse politicus die zijn Duitse collega's wilde *ausladen* toen hij *uitnodigen* bedoelde. Wij hadden vroeger op de middelbare school drie verplichte vakken: Frans, Duits en Engels. Dat is afgeschaft. Duits wordt steeds minder onderwezen. Het wordt tijd de orde te herstellen, roep ik dan maar als conservatief.

Derde stelling

Het wordt steeds onveiliger op straat met al die politie

Jarenlang heeft het in de wandelgangen van ons parlement geklonken: er moet meer blauw op straat.. De laatste tijd schijnt men te gaan twijfelen. Je hoort en leest steeds vaker kritiek op de politie. Het is begonnen met dat filmpje op YouTube. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Een zwerver lag vreedzaam te slapen op de hoek van de straat. Dat mag nu eenmaal niet in ons keurige aangeharkte landje. De politie wekte hem dus, porrend met de wapenstok, wat de man niet leuk vond. Het filmpje toonde wat volgde en dat leek wel erg veel op mishandeling. Maar de politie noemde het "proportioneel geweld" en "doelmatig optreden". Op straat slapen is verboden. We hebben ons land dichtgetimmerd met wetten, regels en verordeningen. Je hond in het park even laten rondrennen? Boete! Even een plasje doen in de bosjes? Boete! Een prop papier uit je auto gooien? Boete! Het zal de oude anarchist in mij wel zijn, maar ik vind de levenssfeer in ons land op die manier niet echt verbeterd.

De haiku van deze week

Terwijl de klok zeurt
Over plichten en taken
Weigert mijn lichaam.