

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Haiku van deze week

Een vooroordeel is
Een slordige gedachte
Die weinig nut heeft

Nederland, hoe het groeide

Onlangs is Nederland weer wat groter geworden met een Tweede Maasvlakte: 2000 ha erbij. Tijd om even stil te staan bij de groei van dit landje aan de Noordzee.

Op de lagere school werd mij tachtig jaar geleden geleerd dat het acht miljoen inwoners telde. Dat aantal is intussen verdubbeld. Maar ik wil nog wel verder teruggaan in de geschiedenis. Volgens *Het koninkrijk der Nederlanden* door J.L.Terwen. telde Nederland op 1 januari 1856 niet meer dan 3.258.928 inwoners.

Maar het was ook in veel opzichten een kleiner land dat nog moest groeien. In 1852 was de drooglegging van de Haarlemmermeer voltooid: 19.000 ha. In de twintigste eeuw werd de Zuiderzee drooggelegd. Die groei was volgens de auteur ook wel nodig, want door de eeuwen heen trok ons land nieuwe bewoners aan uit alle delen van de wereld. Ik citeer de heer Terwen: "De vrijheid van spreken en schrijven was er groter dan in enig ander land, de vrijheid van godsdienst en geweten schier onbeperkt, en gaarne nam het den elders om het geloof vervolgd en vreemdeling in zijnen schoot op, schonk hem woonplaats, voorrechten, bescherming en veiligheid, zo hij zich aan 's lands wetten onderwierp. Waarlijk, Nederland was eenmaal in vergelijking met andere staten een in alle opzichten bevoorrecht land..."

Woorden van 150 jaar geleden en toch beschrijven ze de actualiteit want nog steeds werkte Nederland als een magneet op de vele duizenden buitenlanders die hier hopen te vinden wat ze in hun thuisland ontberen.

Mijn allereerste historische puzzeltje

De laatste jaren ben ik vooral bezig met het oplossen van historische puzzels. Ik doe dat onder mijn pseudoniem Theo Arosius (puzzelvraagje: waarom die naam?) met titels als *De geheimen van Gizeh*, *Het geheim van Nostradamus*, *Het geheim van het Wilhelmus*. Die hobby is vijftig jaar geleden begonnen. De *NRC* publiceerde toen een artikel waarin de naam van de dichter van het beroemde middeleeuwse gedicht *Van den Vos Reynaerde* werd onthuld. Echter, die oplossing deugde niet en na wat gepuzzel vond ik het juiste antwoord. Helaas, die bleek al eens eerder in een proefschrift te zijn beschreven, dus ontging mij de roem van de eerste ontdekker. Voor mijn nijvere lezers is hier dit puzzeltje. Het staat op de laatste pagina van het handschrift en bevat de intrigerende regels: *Elc merck en zoek in sine sin / Dubbel vint men sijn naem daarin*. Hoe heette de schrijver van dit handschrift (niet de dichter) die zijn naam hier vereeuwigde? Beschouw het maar als een extra aflevering van mijn puzzelrubriek. Volgende week de oplossing.



Dit zijn de versregels waarmee het handschrift van *Van den Vos Reynaerde* eindigt.