

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Op vrijdag 10 augustus stond in *de Volkskrant* een column van Arjen Lubach waarin hij debatteert met een paar geleerden. Hij verwijt hen dat zij als rationele, intelligente mensen het christelijke geloof aanhangen. Intelligentie en geloof zijn in zijn ogen blijkbaar onverenigbaar. Die geleerden, zo schrijft hij, betreden een sprookjesland en hechten aan een boek met een verzameling warrige en tegenstrijdige overleveringen. Dit betoog voerde mij in gedachten terug naar mijn jeugdijaren.

Het nut van sprookjesland

Zelf ben ik buitenkerkelijk opgevoed, maar ik had een beroemde oom, prof. dr Willem Banning, vooraanstaand politicus, maar bovenal toch een dominee. Hij was getrouwd met een zuster van mijn moeder en die wilde hem graag citeren. Op afstand kreeg ik dus geestelijk voedsel aangereikt. Eén opmerking van hem staat in mijn geheugen gegrift. Al die discussies over de historische waarheid van die bijbelse verhalen vond hij irrelevant en overbodig. Het gaat om de boodschap, zei hij. Zo is het maar net. De rijkdom van het christelijke geloof vind je in de verhalen over de barmhartige Samaritaan, de Farizeeër en de tollenaar, de verloren zoon, enzovoorts. En in die magistrale Bergrede. Wie met enig historisch besef de geschiedenis van de westerse wereld bestudeert ontkomt niet aan de conclusie dat het christelijke geloof een bron voor onze menselijke beschaving is geweest. En hopelijk nog is.

In mijn boek *Het geheim van Nostradamus* schreef ik over dat merkwaardige fenomeen van de collectieve ongehoorzaamheid. "Ooit riep God de profeet Mozes bij zich op een berg om hem de stenen tafelen met de tien geboden te geven. Daarop stond te lezen: "Gij zult niet doden". Het heeft niet veel geholpen. Nooit en te nimmer heeft men zich van dat gebod veel aangetrokken. Eeuwen daarna verscheen een nieuwe profeet die men als een zoon van God wilde zien.



Prof. dr. Willem Banning (1888-1971)

Hij vertelde ons: "Hebt uw vijanden lief. Doet wel degenen die u haten. Zegent wie u vervloeken. Bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op de wang slaat, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen." (Lucas 6:27-29). Tegenwoordig wekken die woorden eigenlijk alleen maar besmukt gegiechel. Niemand neemt zoiets toch serieus in onze moderne wereld? Intussen glijdt de wereld af van kwaad tot erger."

Het sprookjesland van Jezus heeft nog lang niet afgedaan.

Haiku van de week

De steen in de muur,
Steunend, bedrukt, geflankeerd,
Heeft zelf een krasje.