

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week zullen vooral de ouderen onder ons wel weer even terugdenken aan die vermaarde Dolle Dinsdag. Daarom doet *Mijn weekblad*. daar ook maar aan mee. Met nog wat meer herinneringen aan die tijd.

Dolle Dinsdag

Er speelden zich op 5 september 1944 in heel Nederland emotionele taferelen af naar aanleiding van de berichten dat het land nu elk moment bevrijd kon worden van de Duitse bezetting. Vlaggen en oranje vaandels werden tevoorschijn gehaald, en bedrijven liepen leeg omdat het personeel de geallieerden op straat wilde opwachten. Het was allemaal te voorbarig.

Op 14 september 1944 werd Maastricht als eerste belangrijke Nederlandse stad bevrijd. Maar toen vervolgens Operatie Market Garden mislukte door de Duitse overwinning in de slag bij Arnhem eind september, was het duidelijk dat althans voor Noord-Nederland de bevrijding nog wel een tijdje op zich zou laten wachten. West-Nederland moest na Dolle Dinsdag nog een Hongerwinter doorstaan, voor het op 5 mei 1945 werd bevrijd.

Voor mij kwam er toen feitelijk een einde aan mijn onderduikperiode, althans aan het verblijf op vreemde adressen. Omdat je vanaf dat moment overal vogelvrij was en bij elke razzia kon worden opgepakt kon ik evengoed naar huis terugkeren. Dat deed ik dan ook. Het was het begin van een vruchtbare periode in velerlei opzicht.

Haiku van deze week

Als je goed nadenkt
Kan de conclusie toch wel
Waardeloos blijken.

De Jonge Stem

In die hongerwinter van 1944 waren we toch vooral bezig met de toekomst, zoals de voorbereiding van de Nederlandse Jeugdgemeenschap na de bevrijding. De databank van de dbnl bevat de volgende informatie over ons maandblad *De Jonge Stem*:

Orgaan der samenwerkende jeugdgroeperingen. [Onder redactie van Siep Geugjes, Jaap Kaal, Jan van der Leeden, Anton Oosterhuis en Kees van Wielink., Wormer, in eigen beheer]. 1945. 6 afleveringen en 1 (ongenummerde) extra-aflevering. 80. Aantekening. De afleveringen 1-6 verschenen resp. op 14 Februari, 1 en 15 Maart. 1 en 15 April en 1 Mei: de extra-aflevering verscheen op 8 Mei 1945. Gedrukt door Drukkerij Ramshorst te Wormerveer. De eerste aflevering verscheen in een oplage van 1000 exemplaren, de afleveringen 2-6 elk in een oplage van ongeveer 2000 exemplaren, terwijl de oplage van de extra-aflevering 6000 exemplaren bedroeg. Medewerkers waren, behalve de redactieleden. Piet Kelder en Klaas de Wilde. Bij de 2e aflevering behoort een bijlage: De politieke betekenis van een jeugdfederatie.

Lance en de doping

Wat ik mis in alle commentaren over de schorsing van Lance Armstrong is de vaststelling dat hiermee het definitieve faillissement van de dopingcontroles is uitgesproken. Jarenlang zijn de profwielrenners getergd en getreiterd door dit circus. Zat je gezellig met de familie aan het kerstdiner, werd je weggeroepen door zo'n controleur. Was je een keer toevallig niet thuis bij zijn onaangekondigd bezoek, werd je geschorst. En dat alles voor volstrekt overbodige controles, want bij de nu schuldig bevonden Armstrong werd nimmer iets verkeerd geconstateerd. Men heeft dubieuze getuigenverklaringen nodig, want dopingtests zijn kennelijk waardeloos. Laat men dan ophouden met die nodeloze inbreuken op de privacy van de sporters.