

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Een trouwe lezeres wees mij onlangs op het bestaan van de alleraardigste website van de vogelfotograaf Adri de Groot. Het adres is:

<http://www.vogeldagboek.nl/>

Ik ging er eens kijken, typte de zoekopdracht "zwaan" in en trof daar onderstaande foto en het bijbehorende verhaaltje.

## Het verhaal van de zwaan



Kwart over 10. Ik was net van huis, in de Gelderswoudse Vaart zwemt een zwaan. Met eenden tegen zich aan? Remmen, kijken, daar klopt iets niet.

De knobbelzwaan blijkt verstrikt te zijn geraakt tussen drie lokeenden die aan elkaar zijn geknoopt. Lokvogels zijn voorwerpen die jagers gebruiken om eenden voor hun geweerloop te krijgen. Zwaar materiaal (hout en ijzer) dat met ijzerdraad aan elkaar is gekoppeld. De knobbelzwaan kon nog wel zwemmen, foerageren, poetsen maar vlieg pogingen mislukten.

De plek is vlak tegen Zoetermeer, maar de dierenambulance daar verwijst naar Alphen. Vervolgens krijg ik te horen dat ook Alphen niet naar Zoeterwoude wil rijden. Hun gebied niet. Ik zou nog teruggebeld worden om af te spreken hoe nu verder, maar dat telefoontje komt niet. Intussen

ook de politie gebeld, die 'druk' op de dierenambulances zou uitoefenen.

Ik blijf de wacht houden bij de zwaan, na een paar uur ga ik maar weer eens bellen. Daarna krijg ik een telefoontje van de Dierenambulance Rotterdam dat zij het onderlinge gekissebis zat zijn en de zwaan - en mij - niet in de steek willen laten. Rotterdam is niet naast de deur, en dan nog met een boot achter de auto. Klasse!

Om kwart over 2, vier uur na mijn eerste telefoontje, komen Johan en Rob aangereden. Ze laten hun boot te water en gaan achter de zwaan aan. Na wat mislukte pogingen wordt die nog snel gered. De zwaan stribelde enorm tegen, gaf me als dank nog een vleugelklapje op mijn hoofd (ik was erop voorbereid en kon hem aardig ontwijken). De rest was kinderspel, het tuig zat achter zijn kop onder zijn vleugels en was snel verwijderd. Uiteindelijk overheerste de blijdschap voor de bevrijding van de zwaan, maar intussen had ik me wel een paar uur lopen opvreten. Dit is al de tweede keer dat ik geconfronteerd werd met de bureaucratie bij de dierenambulances

*(uit het vogeldagboek van Adri de Groot)*

## Heeft ons land stiekem toch een districtenstelsel?

Hoewel ik daar geen politieke commentator over heb gehoord is volgens mij met de verkiezing van Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer het districtenstelsel door een achterdeur onze kieswet binnengeslopen. Omtzigt gaat de belangen van Twente in Den Haag behartigen, zegt hij. Hij belooft ook contact te houden met zijn achterban. Allemaal kenmerken van het districtenstelsel. Zal zijn voorbeeld niet worden gevolgd? Je plaatst een populaire streekgenoot op een onverkiesbare plaats, laat hem zijn eigen campagneteam vormen, zijn eigen affiches en folders verspreiden om zo voldoende voorkeurstemmen te verwerven voor een zetel in het parlement. Dan heb je toch alle kenmerken van een districtenstelsel zoals Engeland dat heeft?