

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze maand wil ik in *Mijn weekblad* vertellen over de boeken die ik niet heb geschreven. Dikwijls kreeg ik een schitterend idee voor een historische roman, maakte een opzet, schreef een eerste hoofdstuk en dan sloeg het *writers block* toe en het werk bleef onvoltooid. Omdat Sinterklaas onderweg is, zal ik er steeds een advertentie bij plaatsen van de boeken die wel de drukpers haalden.

## Hillegonde als hoofdpersoon



Dit portret van een oud vrouwtje verscheen onlangs in de pers. Het is een 3D reconstructie van Hillegonde van Brederode, vervaardigd door Maja d'Hollosy, klinisch antropologe. Het herinnerde mij aan het feit dat ik ooit heb overwogen een historische roman aan deze Hillegonde te wijden. Helaas ben ik blijkbaar geen romanschrijver. Toch was Hillegonde van Brederode (1229 – 1305) niet zomaar iemand. Als dochter van heer Hendrik van Voorne werd ze in haar eerste huwelijk de vrouw de Zeeuwse ridder Costijn van Renesse.

Haar zoon Jan van Renesse speelde een belangrijke rol in het graafschap Holland, samen met zijn halfbroer Dirk van Brederode, de zoon uit haar tweede huwelijk met heer Willem van Brederode. Die twee halfbroers waagden het zelfs tegen graaf Floris V in opstand te komen (1290), maar zij

verzoenden zich later weer met hem. Niettemin werden ze in die tijd door velen verdacht van medeplichtigheid, of althans voorkennis, bij de moord op Floris V. Dirk van Brederode zat zelfs korte tijd gevangen.

Nog bekender is Hillegondes kleinzoon Jan van Renesse. Hij wordt in Vlaanderen vereerd als de held van de Gulden Sporenslag (11 juli 1302), toen de Vlamingen in verzet kwamen tegen de Franse overheersing. Het bericht van zijn heldendaden heeft zijn grootmoeder niet meer bereikt, want zij was op 5 april 1302 overleden. Zelf overleed ridder Jan van Renesse toen hij op de vlucht verdronk bij het oversteken van de Lek. Dat gebeurde op 13 augustus 1304.

Het leuke van romanschrijven is eigenlijk vooral dat je de raadseltjes van de historie kunt oplossen. Het oude vrouwtje dat (volgens kroniekschrijver Beka) graaf Floris V bij zijn maaltijd in Utrecht nog waarschuwde, dat de edelen boze plannen met hem hadden, was volgens mij Hillegonde.

Verder dan het eerste hoofdstuk ben ik helaas nooit gekomen.



*Te bestellen bij [boekscout.nl](http://boekscout.nl)*

### ***De roofmoord op Roscius***

Een Cicero-mysterie uit het oude Rome

### ***De verdwijning van Fitz Fingers***

Jeugdroman uit de wereld van de popmuziek

### ***Het dorp van mijn grootvader***

Broek in Waterland rond 1900

### ***Twee dorpen en twaalf polders***

Schetsen uit de historie van Albrandswaard