

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week in *Mijn weekblad* weer het verhaal van een niet geschreven historisch jongensboek. In 1997 stelde de provincie Noord-Holland geld beschikbaar voor het schrijven van een historische jeugdroman voor de serie Spannende Tijden. Ik solliciteerde vergeefs met mijn opzet voor JACOB WIL NAAR ZEE, een verhaal gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen uit het leven van Jacob Swaving, geboren in 1784 te Naarden. Het speelt zich af rondom de invasie van Engelse en Russische troepen in Noord-Holland in 1799. In de reeks van mijn ongeschreven werken in *Mijn weekblad* de samenvatting die ik destijds opstuurde.

Jacob wil naar zee

Het is 1798 en de Bataafse republiek is gesticht. Jacob Swaving is veertien jaar. Zijn kwajongensstroken in het stadje Naarden worden beschreven. Zijn vader is er de dominee, vermaard o.a. omdat hij enige malen een prijsverhandeling van het Haagsche of Teyler Genootschap heeft gewonnen. Vader leert hem Latijn en laat hem, zittend op twee dikke folianten, middagenlang zijn verhandelingen overschrijven opdat zijn handschrift niet herkend wordt. Jacob, verliefd op fraaie uniformen, heeft maar één wens: hij wil naar zee. Maar bij de zeevaartschool in Amsterdam wordt hij afgewezen omdat hij te klein is. Door de invloed van vaders kennissen wordt hij echter 'jonker' aan boord van de *Washington* onder schout-bij-nacht Story. Het leven aan boord is schrikbarend ruw. Hij valt in het ruim, breekt zijn ribben en wordt verpleegd door een doorgaans dronken ziekentrouster die zijn rantsoenen steelt.

De Engelse vloot valt aan. Mouterij en chaos aan boord. De Bataafse schepen geven zich over. Ook Jacob loopt over, met een oranje kokarde op. Hij zwerft berooid en verlaten over Texel. Hij wordt door woedende boeren opgebracht, onschuldig verdacht van schapendiefstal, maar in zijn cel ontmoet hij de heer Berger die hem meeneemt naar zijn landgoed dat juist als hoofdkwartier is gekozen

door de erfprins van Oranje. Hij volgt de Engelse troepen onder de hertog van York: veldslagen bij Bergen en Alkmaar. Vele duizenden doden blijven achter op het slagveld. Hij is getuige van het verdriet van de erfprins (de latere koning Willem I) die de opdracht van zijn vader (Willem V) betreurt en hoopt op verzoening van partijen in het land.

Hij wordt door bemiddeling van de heer van Stralen, een vriend van zijn vader, geplaatst op het fregat *Gelderland* dat nu onder de prinsenvlag zal varen. Hij beleeft vele avonturen op zee, maar na een paar jaar wordt er eindelijk vrede gesloten met Napoleon. De vloot wordt afgedankt. Nu wil Jacob wel graag naar huis, maar als deserteur is hij vogelvrij. Hij trekt burgerkleden aan en scheidt zich (met de zoon van een Gelderse baron) te Londen in voor de oversteek naar Amsterdam. Daar duikt hij onder, weet arrestatie te ontlopen en loopt dan eindelijk naar zijn ouderlijk huis in Naarden, voorgoed genezen van zijn jongensdromen.



Te bestellen bij uitgeverij Aspekt.nl
Historische studies van Ton Oosterhuis

De doornhaag om de kruidentuin
Het leven van de watergeus Bartolt Entens
De goddelijke vrouwen van Rome
(verschijnt in november a.s.)