

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week, op donderdag 22 november, viert men in de VS Thanksgiving, een traditioneel feest dat al eeuwenoud is. Daarom in *Mijn weekblad* een beetje historie over deze dankdag.



Schilderij van Jean Louis Gerome Ferris over het eerste Thanksgiving feest in 1621

Thanksgiving

Thanksgiving Day (dankzeggingsdag), vaak verkort tot Thanksgiving, is een nationale feestdag in de Verenigde Staten waarop dank wordt gezegd voor de oogst en voor allerlei andere goede dingen. Men viert deze dag op de vierde donderdag in november.

Deze feestdag is volgens de traditie ontstaan toen de Pilgrim Fathers in 1621 in Plymouth in Massachusetts een nederzetting hadden gesticht na de barre tocht met de *Mayflower* vanuit Europa. Hun eerste oogst was mislukt, maar dankzij de hulp van indianen van de Wampanoag-stam en na een Indian Summer kon in november alsnog geoogst worden. Dat leidde tot de eerste viering van Thanksgivingday. Hun voorbeeld was de viering van Leidens Ontzet, zoals zij dat tijdens hun verblijf in Leiden van 1609 tot 1621 jaarlijks hadden meegemaakt: de dankdienst in de Pieterskerk en

de traditionele maaltijd met hutspot, de uitreiking van haring en wittebrood. Bovendien was er de zeer traditionele herdenkingsdienst, waar uit volle borst *Wilt heden nu treden, O Ghij stad van Leyden* en *Mijn Nederland* werd gezongen.

Het eten speelt eveneens een grote rol op Thanksgiving Day. Men eet dan kalkoen en er wordt dan ook aan deze dag gerefereerd als *Turkey Day* ("kalkoendag"). Bovendien wordt in de Thanksgiving Service de Engelse versie van *Wilt heden nu treden* gezongen, op dezelfde melodie.

Ook hier blijkt dat Nederlandse tradities diepe sporen hebben achtergelaten in de VS. Ik hoop daar wat meer over te vertellen in mijn volgende boek dat gewijd zal zijn aan de lotgevallen van de eerste negerslaven in dat land.

Verschillende Indianenstammen zien deze feestdag tegenwoordig niet als een dag waarop men dankbaar moet zijn, maar beschouwen het als het begin van een tragisch proces waardoor zij hun land kwijtraakten, en hun populatie werd gedecimeerd. Ieder jaar op Thanksgiving Day komen Wampanoags en andere indianen samen in Plymouth voor het herdenken van hun "nationale rouwdag".

Voorspelling

Vanaf de zijlijn blijf ik de Nederlandse politiek toch wel volgen. We zijn getuige van een boeiende ontwikkeling. Ik waag mij aan een voorspelling. De komende maanden zullen we Wilders niet meer horen over de Islam of over de Grieken. Al zijn pijlen zal hij richten op 'Marx' Rutte. Eindelijk kan zijn oude droom werkelijkheid worden. Ooit heeft hij de VVD verlaten omdat die in zijn ogen niet rechts genoeg was. Als populist wist hij stemmen te vergaren van mensen die vermoedelijk niet begrepen hoe ultrarechts hij was en is. Nu zou hij graag de leider worden van die ziedende rechtse achterban van de VVD. Op de twintig zetels die Rutte volgens de peilingen heeft verloren, heeft hij zijn oog gericht. Hij heeft het CDA al van de kaart geveegd. Nu is de VVD aan de beurt.