

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Vorige week ging ik in *Mijn weekblad* meedoen met de hype van het herdenken waar 2013 aan gewijd zal zijn. Ik begon met 1948 en moet daar nog even bij blijven.

Nogmaals 1948

Naar aanleiding van mijn overzicht over de jaren '48 schreef mijn trouwe lezer Paul Weller mij: "Jouw lijstje met jaartallen 1548 - 1948 is een mooi, stapsgewijs, geschiedenisoverzicht. Echter, sinds ik Mozer bestudeer, staat 1948 voor mij ook voor het jaar van het grote Congres van Den Haag van de Europese federalisten."

Hij heeft natuurlijk gelijk. Er is heel wat meer gebeurd in 1948. Het was in vele opzichten een kantelpunt in de historie. Ik som maar even op:

24 januari: De politieke partij VVD wordt opgericht.

30 januari: Moord op Mahatma Gandhi.

20 februari: Communistische, door de Sovjet-Unie gesteunde, staatsgreep in Tsjecho-Slowakije.

7 april: Oprichting Wereldgezondheidsorganisatie.

15 mei: In de nacht van 14 op 15 mei wordt de nieuwe staat Israël uitgeroepen.

24 juni: De Sovjet-Unie sluit alle toegangswegen naar West-Berlijn. Begin van de koude oorlog. De Amerikanen beginnen een luchtbrug.

10 december: Ondertekening van de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Het was me het jaartje wel.



Luchtbrug

Alarm voor de bijen

Wereldwijd wordt alarm geslagen. Onze (honing)bijen zullen door giftige bestrijdingsmiddelen uitsterven. waardoor de gehele voedselketen in onze wereld gevaar loopt. De onafhankelijke Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een rapport uitgebracht dat de vrees van deskundigen bevestigt. Giftige bestrijdingsmiddelen zijn verantwoordelijk voor het uitsterven van honingbijenvolken. De honingbij is de belangrijkste bestuiver van gewassen in land- en akkerbouw en in kassen. Als deze bijensterfte doorzet, zal ook de economische stabiliteit in gevaar komen. Duitsland, Frankrijk, Italië en Slovenië hebben al besloten tot een verbod. Onze Tweede Kamer nam een motie aan van de Partij voor de Dieren, waardoor staatssecretaris Dijkema zich moet gaan inzetten voor een Europees moratorium op deze fatale landbouwbestrijdingsmiddelen. Ook de Europese Commissie is volop met dit onderwerp bezig.

Dit wordt de eeuw van de vrouw

Op 2 februari wijdde *de Volkskrant* een heel katern aan de emancipatie onder de kop "Dit wordt de eeuw van de vrouw". Er is niets nieuws onder de zon. Meer dan tweeduizend jaar geleden sprak Marcus Porcius Cato (234 - 194 v. Chr.) als volgt voor de Romeinse senaat::

"Wij laten de vrouwen, als de goden het niet verhoeden, straks nog in het staatsbestuur toe, wij dulden ze op de markt, bij onze redevoeringen, in onze volksvergaderingen! Wat is toch haar geloop langs straten en wegen anders dan bemoeienis met de zaken van de staat. Geef slechts de teugel aan haar tomeloosheid vrij en vlei u met de hoop dat zij zich zullen beperken! Maak ze gelijk met u en zij zullen uw meesteressen zijn!" (Livius L. 34 c.2-4).

Dit is een citaat uit mijn boek *De goddelijke vrouwen van Rome* dat binnenkort zal verschijnen bij uitgeverij Aspect.