

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis



## Einde van de Tour?

Er is in de media veel te doen geweest over de sportieve fraude van Lance Armstrong. Eindelijk heeft hij bekend dat hij bij al zijn overwinningen doping heeft gebruikt. Uiteraard is hij aan de schandpaal genageld en iedereen slooft zich nu uit om de wielersport weer gezond te maken. Ik sluit me daarbij aan, want ik meen dat er een radicale oplossing mogelijk is. Die is in mijn ogen nogal eenvoudig: schaf de Tour de France af.

Als kind volgde ik al die fameuze wegwedstrijd. Ik herinner mij nog dat in de dertiger jaren het sportieve nieuws werd beheerst door de vraag: halen onze jongens Parijs?

Na de oorlog is het wielrennen veranderd. In 1949 en 1952 won Fausto Coppi de Tour de France en de Giro d'Italia, allebei in hetzelfde jaar. In 1952 won hij de etappe Alpe d'Huez, die dat jaar voor het eerst deel uitmaakte van de Tour. Er wordt wel gezegd dat Coppi degene was die doping introduceerde in het wielrennen. In die tijd was dat nog niet illegaal. Het was bekend dat hij amfetaminen gebruikte.

In 1967 stierf Tom Simpson tijdens de beklimming van de Mont Ventoux na het gebruik van amfetaminen. Gecombineerd met de hitte, de zware beklimming en maagproblemen wordt dit hem fataal. Men had toen alarm moeten slaan, maar dat is niet gebeurd. Integendeel.

Onze nationale wielheld Joop Zoetemelk werd in de Tour zelfs driemaal, in 1977, 1979 en 1983, op doping betrapt.

Bernard Thevenet gebruikte cortisonen in de Tours van 1975 en 1977, die hij had gewonnen. Michel Pollentier wordt in 1978 uit de Tour gezet nadat hij met schone urine uit een condoom geprobeerd heeft fraude te plegen bij de dopingcontrole na de rit naar Alpe d'Huez. Floyd Landis werd betrapt op het gebruik van doping tijdens de Tour van 2006.

Het verweer van Armstrong was simpel: ze deden het allemaal. Wie niet blind is voor de feiten weet dat hij gelijk had.

Nu is het dus voorbij. Na de biecht van Armstrong zijn anderen hem gevolgd. Het wielrennen is nu weer schoon, zegt men. En wat is er deze week gebeurd? Op de laatste dag van de zesdaagse wielkoers Tirreno-Adriatico stapten 52 van de 161 renners voortijdig af. Het was te zwaar. "We willen toch naar een cleane wielersport toe? Dan lijkt me dit niet de oplossing", aldus een wielrenner. De organisatoren verontschuldigen zich. "Sorry, we hebben een fout gemaakt" zei de directeur. Hij leefde kennelijk nog in het verleden, toen de renners meer konden dankzij hun versterkende middelen. Als de organisatoren hun les niet leren zal de doping terugkeren in het peloton.

## Viva il papa

Aan mijn nichtje, wier overleden vader Franciscus heette, schreef ik deze week: "Ik moest gisteravond sterk aan jullie denken en ik schrijf het meteen maar op. De nieuwe paus heeft de naam Franciscus gekozen. Dat is een bewuste keuze, een programma. Dat is een keuze voor nederigheid, voor de armen, voor de dieren, voor de werkelijke problemen van deze wereld. Het merkwaardige is dat geen van de deskundige voorspelers dit zagen aankomen. Hier heeft de Heilige Geest kennelijk ingegrepen, want de kardinalen kwamen toch vrij snel tot hun keuze. Het moet jullie goed doen dat zijn naam zo voortleeft, want we weten dat juist hij zijn geloof op de wijze van Franciscus beleefde. Dit moest me even van het hart."