

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Ter afwisseling van de poëtische beschouwingen in *Mijn weekblad* deze week maar weer eens wat commentaar op de actualiteit.



De fanatieke voetbalsupporter

Regelmatig verschijnen in de media berichten over het geweld op de voetbalvelden. Allerlei acties worden daartegen ondernomen, maar het schijnt weinig te helpen. Veel commentaren betreuren de teloorgang van het ‘mooie’ voetbal. Het herinnerde mij aan een onderzoek dat ik vele jaren geleden als marktonderzoeker uitvoerde voor de KNVB. Ik schreef daarover:

“Zo was en is het een veelvuldig voorkomend probleem dat men in het marktonderzoek op zoek gaat naar uitkomsten die overeenkomen met een vooraf vaststaande conclusie. Dat kan tot vreemde discrepanties leiden. In 1973 benaderde de KNVB ons voor een onderzoek dat de marketing commissie moest helpen bij hun pogingen het bezoek aan de stadions te stimuleren. Feitelijk hadden de heren hun eigen scenario al klaarliggen. Het moest gezelliger worden, meer muziek en attracties, meer aandacht voor de schoonheid van het spel en meer van dat soort zaken.

Je kunt je hun teleurstelling voorstellen toen mijn onderzoekresultaten een averechtse indruk gaven. Mijn rapport zou je kunnen beschouwen als de eerste psychologische schets van de fanatieke voetbalsupporter, de man die geen wedstrijd overslaat, die elke week zijn favorieten aanmoedigt (al moet ie ervoor van Groningen naar Maastricht reizen). Hij is niet geïnteresseerd in ‘mooi’ voetbal, maar schreeuwt dat ‘de beuk erin’ moet. Hij vraagt geen gezelligheid, maar wil zijn woede en frustratie kunnen uiten tegen scheidsrechter en tegenstander. Met zulke resultaten kon de commissie niet uit de voeten en ze hebben ze dan ook fraai omzeild en genegeerd in hun ‘herschreven’ eindrapport. Als de cijfers aangaven dat 91% van de fanatieke supporters even vaak naar het voetbal zou gaan als de wedstrijd op een ander tijdstip zou worden gespeeld, verbond de commissie daaraan de conclusie: Houd vast aan de zondagmiddag als speeltijd. Je hebt als onderzoeker weinig verweer als de opdrachtgever zijn eigen conclusies trekt. In het openbaar met hem in discussie gaan, is *not done*.”

Zo nieuw is het dus allemaal niet. Maar ik ontkom niet aan de conclusie dat de KNVB al te lang de zielenroerselen van zijn fanatieke aanhang met de mantel der liefde heeft willen bedekken.

Humor in *de Volkskrant*

Humor sluipt *de Volkskrant* vaak heimelijk binnen. Naar aanleiding van de gestolen examenopgaven tekende Sander van de Pavert een cartoon met de tekst “Hoera, geslaagt”.

Tja, met hun diploma’s kunnen ze niet eens foutloos spellen. Maar in hetzelfde nummer (13 juni) schrijft de redactie: “Wie toch de gesloten examens uit Rotterdam heeft gebruik, kan nog jaren later zijn diploma kwijtraken.”

Ooit zetelde die brave grijze corrector in een zijkamertje van de zetterij om onze taal- en typefouten uit de krant te houden. Hij is helaas bijgezet in het mausoleum van de journalistiek.