

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week in *Mijn weekblad* allerlei over een paar actuele waarnemingen. We leven in het tijdperk van de eindeloze discussie.



Het fotodagboek van Adri de Groot bevatte onlangs deze foto van de dagpauwoog, de meest waargenomen vlinder tijdens de telling van tuinvlinders. Kan een bioloog mij uitleggen waar deze onwaarschijnlijke schoonheid toe dient?

De broekriem aanhalen

In *de Volkskrant* en op TV bij Andries Knevel heeft Paul Schnabel, de voormalige directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, in de afgelopen week betoogd dat onze jaren van welvaart echt voorbij zijn. Hij is somber over de economische toekomst van Nederland. ‘Mensen moeten de snelle groei van de welvaart vergeten en de tering naar de nering gaan zetten’, zei hij. Het lijkt Schnabel dan ook verstandig dat mensen ‘de sfeer van een snelle groei van de welvaart vergeten’. Wat mij ook hier weer opvalt is het feit dat over de werkelijke oorzaken van deze ontwikkeling wordt gezwegen. En die boodschap is toch simpel genoeg om door iedereen te worden begrepen. Eeuwenlang heeft Europa de rest van de wereld

geplunderd voor zijn eigen welvaart. Die tijd is echt voorbij. Azië, Afrika en Zuid-Amerika laten zich steeds minder gebruiken om de Europese welvaart op peil te houden. Integendeel. Ze eisen hun eigen welvaart op.

Voor de westerse wereld staat er niets anders op: de broekriem moet worden aangehaald. Jammer alleen dat de kleine klik die de economische macht in handen heeft, zich juist steeds royaler met miljoenen laat belonen.

Wat zijn helden?

Vorige week filosofeerde ik een beetje over de semantiek van woorden. Voor mijn trouwe lezer Lex Olivier aanleiding voor een reactie. Hij schreef mij: ‘Ik heb nog een mooi voorbeeld voor je. Krantenkop kop ‘driekwart Nederlandse moslims vindt Syriëgangers helden’ Die kop blijkt te zijn gebaseerd op een fragment uit een onderzoeksrapport van Motivaction:

“Nederlandse moslims die meevechten in Syrië getypeerd als helden: 73% van de Nederlandse moslims is het er mee eens dat Nederlandse moslims die in Syrië meevechten helden zijn. 13% van de moslims vindt dit juist niet. Van de autochtone Nederlanders geeft 70% aan het er niet mee eens te zijn dat Nederlanders die in Syrië vechten getypeerd kunnen worden als helden. En 27% van hen heeft hier geen uitgesproken mening over.”

Lex geeft hierbij dan het volgende commentaar: Die uitslag blijft intuïtief verbazen. Als prive persoon ben ik van mening dat “HELDEN” voor een allochtoon een ander begrip is dan voor een autochtoon.

Voor autochtonen is een held iemand die respect verdient vanwege zijn inzet voor een doel waar we het mee eens zijn.

Voor een allochtone respondent is een held iemand die zichzelf wegijfert voor het doel. Ze weten dat het hun het leven kan kosten. Daar zit het heldendom niet in de juistheid van het nagestreefde doel.