

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week vervolg ik in *Mijn weekblad* mijn serie over het voorspellen van de toekomst.. In de wereld van de toekomstvoorspellers wordt al eeuwen een grote rol gespeeld door Nostradamus. Daarom nu in deze aflevering een overzicht van zijn juiste voorspellingen. Toch wel bizar.

Gebeurtenissen die Nostradamus voorspelde



Nostradamus op 64-jarige leeftijd.
(Volgens het randschrift *Me victum baccho iachrymas effundere dicunt* offerde hij voor zijn inspiratie toch vooral aan de god Bacchus)

De toekomstvoorspeller die de geesten nog steeds bezighoudt is Nostradamus. Daarom in deze aflevering eerst maar een opsomming van de historische feiten die hij juist voorspelde en die na zijn dood in 1566 plaatsvonden.

1632 Gustaaf Adolf sneuvelt

IV 9

*De legerleider in het midden van een duwende menigte,
Wordt aan zijn dijen gewond door het schot van 'n pijl.
Terwijl Genève in tranen en in wanhoop,
Zal worden verraden door Lausanne en de Zwitsers.*

1688 Willem III wordt koning van Engeland

IV 89

*Dertig van Londen zullen heimelijk samenzweren,
Tegen hun koning op de brug ondernomen,
Hij en zijn aanhangers hebben geen trek in de dood,
Een blonde koning uit Friesland, wordt gekozen.*

1694 –1778 Voltaire

I 96

*Een man beschuldigd van verwoesting
Van tempels en secten veranderd door verbeelding,
Hij beschadigde liever rotsen dan mensen,
Met gouden woorden de oren gevuld.*

1802-1813 Keizer Napoleon

I 60

*Een keizer zal nabij Italië worden geboren,
Die het keizerrijk vrij veel zal kosten. Men zal zeggen,
ziende met welke mensen hij zich verbindt,
dat men hem minder een vorst vindt dan een slager.*

1818 – 1883 Karl Marx

III 67

*Een nieuwe secte van filosofen,
die dood, goud, eer en rijkdom verafschuwt,
zullen zich niet beperken tot de Duitse bergen,
hen zal volgen de steun van de pers.*

1899 Vredesconferentie Den Haag

I 97

*Wat ijzer en vuur niet voor elkaar kregen
kreeg de zachte taal tot de raad gedaan.
Rustend en dromend zal de koning weer overleggen,
Nog meer de vijand in vuur en soldatenbloed.*

1939-1945 Tweede Wereldoorlog

I 38

*De zon en de adelaar schijnen overwinnaar te zijn,
Een trots antwoord bevestigt dit aan de overwonnene,
Hoorn noch kreten zullen de soldaten tegenhouden,
Wraak voor de vrede, door de dood tijdig bereikt.*

De tijd waarin wij leven

I 63

*Ziekten uitgebannen, de wereld verkleind,
Lange tijd worden de landen in vrede bewoond,
Veilig zal men reizen door de lucht, over land en zee
en dan zullen de oorlogen opnieuw uitbreken.*