

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week vervolg ik in *Mijn weekblad* mijn serie over de schilderijen in mijn woonkamer. 't Is deze keer maar een kleintje, maar daarom niet minder geliefd.



## Een spontane aankoop

Dit kleine schilderijtje van een deftig dametje (9 x 11 cm) hangt in mijn woonkamer als gevolg van een spontane aankoop bij een galerie in Nijmegen. De galeriehouder liet mij destijds trots meer werk van deze schilder zien, maar alleen van dit kunstwerkje paste de prijs in mijn budget.

De schilder was de Nijmeegse kunstenaar Chris Bender. Hij was gewild als portretschilder. Maar in de jaren vijftig stopte hij plotseling met schilderen. Toen in 1969 de TV-rubriek *Van Gewest Tot Gewest* een reportage over hem maakte, bleek hij kruidenier te zijn geworden.

Hij had een kunstopleiding gehad aan de Rijks-academie van Amsterdam. Bij het oorlogsbombardement van Eindhoven zou zijn werk groten-

deels verloren zijn gegaan. Na de oorlog begon hij samen met zijn vrouw met de kruidenierszaak.

Tegen de interviewer verklaarde hij: "Mocht ik nog eens veel geld verdienen met mijn werk, dan zou ik het besteden aan het opruimen van oerwouden en hulp aan arme mensen."

Pas in 1988 begon hij weer te schilderen. In augustus 1994 is hij op 76-jarige leeftijd overleden.

## Wat wil Wilders eigenlijk?

De recente uitlatingen van kamerlid Wilders zorgden voor veel opschudding. Alom hoort men dat hij een grens heeft overschreden. Maar is dat ook zo? Hij is een politicus die tal van verworvenheden uit de afgelopen decennia wil terugdraaien: minder immigratie, minder Europa, minder nieuwe munten.

In mijn boek *Het geheim van het Wilhelmus* heb ik beschreven hoe dat lied eerst in 1932 ons officieel volkslied is geworden. Voordien was dat het lied van Tollens met de tekst *Wie Neerlands bloed door de aderen vloeit van vreemde smetten vrij*. Ook daar wil Wilders blijkbaar naar terug.

Het is vooral zijn angst voor de Islam die Wilders zo doet spreken. Niettemin leven wereldwijd vele miljoenen moslims en christenen vreedzaam en vredelievend naast elkaar. Liefde en hulp voor de naaste vormen immers de kern van beide religies. Laten we daar onze hoop voor de toekomst maar uit putten, samen met onze gewaardeerde Marokkaanse landgenoten.

## Angst voor de Russen?

Taalgebruik is verraderlijk. Uitgerekend na een week vol ophef over de manier waarop Wilders de Marokkanen als volksgroep wegzette kopt *de Volkskrant* (26 maart) "G7 isoleert Russen" waar toch gewoon Rusland moest staan. Is de redactie al bevangen door de koorts van de Koude Oorlog? Toen was de komst van de Russen het schrikbeeld, tot Wim Kan ons geruststelde: "De Russen komen, maar één voor één."