

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week vervolgt *Mijn weekblad* de serie over de schilderijen in mijn woonkamer. En een nieuwe zelfvoldane rubriek "Ik heb het altijd al gezegd".



## Een spontane aankoop

Ook aan dit schilderij in mijn woonkamer is een verhaal verbonden. De schilder is Dick Stapel en het is in mijn bezit gekomen doordat hij destijds mijn portret als voorzitter van Buma-Stemra heeft geschilderd. Dat portret hangt ergens in het BUMA-gebouw en laat een strenge, humorloze man zien. Ik moest natuurlijk wel voor hem poseren en dat bracht mij enige malen naar zijn atelier aan de Lingedijk in Acquoy, soms vergezeld van mijn geliefde. Bij een van die gelegenheden viel haar oog op dit schilderij en spontaan werd tot aankoop besloten. Ze had een goede smaak.

## En zo is het maar net

In een discussie over het fenomeen Wilders zond mijn trouwe lezer Lex Olivier deze reactie van zijn schoondochter van Marokkaanse komaf:

"Je auto is Duits, je wodka is Russisch, je pizza is Italiaans, je kebab is Turks, je democratie komt uit Griekenland, je koffie komt uit Brazilië, je films komen uit Amerika, je shirt komt uit India, je olie komt uit de golfstaten, je elektronica is Chinees, je cijfers zijn Arabisch en je letters Latijn. En je klaagt dat je buurman een immigrant is? Kom tot jezelf!"

Je kunt zeggen: dat zijn maar dingen. Maar de mensen kwamen ook van overal. In 1492 werden de Sefardische joden uit Spanje verdreven. Ze vluchtten naar Holland. Tijdens de dertigjarige oorlog werden grote delen van Duitsland verwoest. Tegelijkertijd stroomde Antwerpen leeg. De helft van de bevolking vertrok naar het Noorden. De vluchtelingen maakten Amsterdam groot. In 1685 werden de Hugenoten uit Frankrijk verjaagd. Ze vluchtten naar Holland. Toen in 1914 Duitsland het neutrale België binnenviel, werd het neutrale Nederland overspoeld door naar schatting meer dan 1 miljoen vluchtelingen uit België. Toen de nazi's in 1935 de Joden alle burgerrechten ontnamen kwam opnieuw een stroom van Joodse vluchtelingen naar Nederland op gang. Nederland is altijd een immigratieland geweest.

## Ik heb het altijd al gezegd (1)

Er schijnen opnieuw pogingen te worden ondernomen om van de PVV een gewone politieke partij met leden te maken. Het zal wel niet lukken, want aan inspraak van leden moet een man als Wilders niet denken. Het is een voortzetting van de politiek van Fortuyn, die in geen enkele partij kon aarden. Tegen deze opvatting reageerde ik al op 2 december 2006 in *de Volkskrant* met de opmerking: "Een politiek landschap zonder partijen zal een woestijn worden waarin degene die het hardst en het mooist kan schreeuwen de baas kan worden."