

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

In deze Paasweek het laatste schilderij in mijn woonkamer, een door mijzelf geschilderd bosje bloemen in een flesje. Ik draag het op aan de vrouw die ik bewonder en hiermee wil eren. Maar ja, het is een beetje triest boeketje.



Een bloemetje voor Ella

Zegt haar naam U nog iets? Ooit was Ella Vogelaar volop in het nieuws, maar stilaan lijkt ze vergeten. Daarom roep ik haar terug in uw herinnering, want ze was een wijze vrouw die voor de troepen uit liep. Ze was minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Weinig bewindslieden hebben hun taak zo serieus opgevat als zij. Over integratie zei ze: "Op het terrein van integratie moet ik constateren dat na de periode-Fortuyn binnen de PvdA nog geen heldere, door de hele partij gesteunde koers is. Het accent ligt naar mijn mening te veel op de harde aanpak. Ik ben er zeer van overtuigd dat die aanpak tweeledig moet zijn: grenzen stellen en per-

spectief bieden. Die moeten hand in hand gaan. Dat hoort bij de wortels en kernwaarden van de sociaal-democratie."

In een interview met het dagblad Trouw in juli 2007 stelde Vogelaar dat ze een christelijk-joods-islamitische cultuur meende te bespeuren in Nederland en geen moeite had met financiële steun aan religieuze islamitische instellingen. Op de vraag of ze geen problemen had met het subsidiëren van het financieren van een moskee, vanwege de scheiding tussen kerk en staat, antwoordde ze: "Nee, ik heb er geen principieel bezwaar tegen. Je subsidieert niet de religieuze activiteit, dan zou je de grens overgaan, maar de sociaal-maatschappelijke doelen."

Het werd haar niet in dank afgenomen. Rechts Nederland viel massaal over haar heen. Wilders noemde haar in een debat "knettergek", een beleddiging waar de media een beetje lacherig over deden.. Berucht is het optreden van Rutger Castricum van *Geenstijl.nl* die haar belachelijk maakte in een filmpje toen ze weigerde op zijn vragen te reageren. Het kwam Vogelaar op veel kritiek te staan. Toen het uiteindelijk tot haar aftreden leidde reageerde PVV-leider Geert Wilders opgetogen: "Voor ons is het reden om de vlag uit te hangen. Het is een zegen voor het land".

Haar naam bleef nog even klinken in de term "Vogelaarwijken", maar ook op dat terrein kreeg ze te maken met gewetenloze tegenstanders. Het kabinet had geen geld gereserveerd voor de Vogelaarwijken. De minister werd geacht het geld zelf op te halen bij de woningbouwcorporaties van de betreffende wijken. Na onderhandelingen verklaarden de corporaties in september 2007 2,5 miljard euro beschikbaar te stellen over een periode van 10 jaar. Later zou blijken dat dit geld al door de corporaties was gereserveerd om sociale huurwoningen op te knappen. Ze hadden het alleen voorzien van het nieuwe label 'Vogelaarproject'. Anderhalf jaar na het aantreden van de minister was er nog niets concreets gebeurd in de probleemwijken. Bedrog dat grenst aan oplichting. Ella nam verbitterd afscheid van de politiek. En toch had ze gelijk.