

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week wijd ik *Mijn weekblad* maar eens aan mijn visie op de politiek.



Illustratie bij mijn ingezonden stuk in 2010

De PvdA in het nauw

Er wordt in de media veel geschreven over de problemen in en met de Partij van de Arbeid. Ik wil er ook wel mijn mening over geven, al zal die misschien velen wat vreemd in de oren klinken. Aan mijn visie op de politieke malle-molen van deze tijd ligt de volgende gedachte ten grondslag. Vanouds zijn in de Nederlandse politiek (naast de aan een geloof gelieerde partijen) uit het liberalisme twee grote partijen ontstaan, één voor de belangen van de werkgevers (VVD) en één voor de belangen van de arbeiders (PvdA). Dat was

lange tijd helder en ook nu is het volgens een man als Samson de basis van zijn politieke opvattingen. Hij zal in het moeizame politieke huwelijk met de VVD steeds de belangen van de werknemers laten prevaleren boven die van de werkgevers. Maar hij heeft zijn partij de laatste decennia niet mee. Vier jaar geleden, in november 2010, schreef ik al kritisch over mijn eigen partij. Ik citeer: “Ooit was de vraag of de PvdA een beginselpartij was dan wel een belangenpartij irrelevant. Vanuit haar beginselen kwam de partij immers op voor de belangen van de arbeiders. In die strijd werden successen geboekt: sociale woningbouw, degelijk onderwijs, sociale wetgeving. De arbeider leefde in een rustige volksbuurt. Maar dat veranderde. De massale instroom van immigranten veroorzaakte veranderingen aan de onderkant van de samenleving. Vanuit haar beginselen koos de PvdA voor de behartiging van de belangen van deze nieuwe Nederlanders. Al te vaak voelden de autochtone arbeiders zich achtergesteld. Hun eens zo vreedzame arbeiderswijk verloederde en werd vuil en onveilig. De overheid, mede gedragen door hun eigen socialistische partij, trad daar niet krachtig genoeg tegen op. Ze voelden zich verwaarloosd en op het toverwoordje “leefbaar” keerden ze massaal de PvdA de rug toe. Die toont meer belangstelling voor de derde wereld, voor natuur en milieu, voor feminisme, voor noem maar op, maar de arbeider in zijn verarmde volkswijk lijkt allang niet meer op de eerste plaats te staan. Niet de Islam of de vreemdelingen vormen de oorzaak van zijn woede. Die komen pas in beeld als hem een uitlaatklep wordt geboden door opportunistische politici voor zijn gevoelens van frustratie en verwaarlozing.”

Er is al die jaren in wezen niets veranderd.

Politiek in de kruiswoordpuzzels?

Het valt mij op dat de laatste weken de kruiswoordpuzzels in de *Volkscrant* herhaaldelijk het woord ISIS (= Egyptische godin) bevatten. Willen ze ons inprenten dat de rebellen van het nieuwe kalifaat een verkeerde naam hebben gekozen?