

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Tijdens de vakantiemaanden zal ik in *Mijn weekblad* aandacht besteden aan alle hoofdsteden die ik in mijn leven heb bezocht. Bovendien weer een paar aantekeningen bij de actualiteit.



## Wenen, de stad van de cultuur

De hoofdstad van Oostenrijk heb ik enige malen bezocht, voor congressen en conferenties of voor m'n werk. Helaas heb ik niet veel plezierige herinneringen aan die stad vol cultuur. Eenmaal meenden mijn gastheren mij te plezieren met een openluchtvoorstelling van een operette in een of ander park, maar na afloop bleek er geen vervoer naar de stad meer mogelijk en moest ik maar zien hoe ik mijn hotel bereikte. Bij een ander bezoek werd ik geplaagd door een voedselvergiftiging en lag ik in mijn hotel dagen op bed. Van de cultuur heb ik weinig kunnen proeven.

## Ophouden met die onzin

In het kader van de anti-Russische hetze verzwijgen de media meestal dat de Russische boycot van onze tomaten en komkommers een antwoord is op de sancties die het Westen eerder had bedacht. Daar hoor je klagende telers niet over. Toch is de oplossing vrij simpel: beide partijen zouden moeten ophouden met die onzin.

## Kennis gaat de wereld over

Een dezer dagen stuurde ik een donatie naar de Stichting Wikimedia. Directeur Lila Tretikov zond mij een brief, waarin ze vermeldde dat zulke giften in het afgelopen jaar het mogelijk maakten de encyclopedie naar 287 talen uit te breiden en daarmee nog beter toegankelijk te maken voor de wereld. "We trachten met name juist hen te bereiken die geen andere toegang tot onderwijs hebben. Wij dragen kennis over aan mensen als Akshaya Iyengar uit Solapur, India. Toen zij opgroeide in dit dorpje van textielarbeiders, was Wikipedia voor haar de belangrijkste bron van kennis. Voor studenten in regio's waar boeken schaars zijn, maar wel mobiel internet bestaat, is Wikipedia essentieel. Akshaya is tenslotte in India afgestudeerd en werkt nu als softwareontwikkelaar in de Verenigde Staten. Ze heeft te kennen gegeven, de helft van de kennis die ze heeft opgedaan te danken is aan Wikipedia. De meeste mensen die Wikipedia gebruiken zijn verrast als zij horen dat het een organisatie is zonder winstoogmerk en wordt gefinancierd door uw donaties. Elk jaar doneren net voldoende mensen om het totaal van alle menselijke kennis toegankelijk te houden voor iedereen. Bedankt dat u deze missie mogelijk maakt."

## Ik heb het altijd al gezegd (5)

Op 30 juni schreef ik het volgende: "Tot de tradities van het moderne voetbal behoort de laatste tijd ook de rennende doelman. Als zijn ploeg nog maar één doelpunt nodig heeft voor winst of gelijkspel en de laatste minuut is aangebroken met een hoekschop voor het doel van de tegenpartij, zie je hem rennen, want hij wil graag dat beslissende doelpunt maken. Maar de kans op een verre trap aar dat lege doel blijft aanwezig." De openingswedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen bewees mijn gelijk toen PEC Zwolle op deze manier het tweede doelpunt maakte..