

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

De vakantiemaand is bijna voorbij, maar de actualiteit met al z'n ellende neger ik nog maar even. Daarom deze week in *Mijn weekblad* een duik in de historie en een speelse fantasie.



Portret van Maimonides uit de 19e eeuw

Krijg het rambam

Het is een van de oudste verwensingen in het Bar-goens, maar het heeft een eerbiedwaardige afkomst. Tot lering en vermaak dus maar de verklaring. Het woordje 'rambam' is oorspronkelijk afgeleid van de naam Rabbi Moshe Ben Maimon, beter bekend als Maimonides. Deze geleerde leefde van 1138 tot 1204. Hij was een rabbijn, rechtsgeleerde, filosoof en arts. Zijn filosofische werk heeft tot op de dag van vandaag niet alleen grote invloed op het joodse denken, maar ook daarbuiten. Gedurende zijn leven verhuisde Maimonides enige malen. Hij was tien jaar toen zijn familie Spanje verliet wegens de Jodenvervolgung. Hij woonde eerst in Marokko en later in Egypte, waar

hij asiel kreeg van de Fatamiden. Na de dood van zijn broer David besloot hij arts te worden. Uiteindelijk werd hij de lijfarts van Saladin, de toenmalige heerser van Egypte. Bekend is zijn gebed van de arts. Ik citeer daaruit: "Verruim mijn hart zodat dit steeds bereid is arm en rijk, vriend en vijand, de goede zowel als de kwade te helpen. Schenk mijn zieken vertrouwen tot mij en mijn kunst, opdat zij mijn voorschriften en aanwijzingen getrouwelijk opvolgen. Verban van hun legerstede de kwakzalvers en belangstellende familieleden evenals de eigenwijze verpleegsters."

De moord op lady Lizzy

Men zegt dat het E-book in opmars is. Ik bedacht dat die moderne techniek wel nieuwe mogelijkheden geeft. Stel je schrijft een detectiveroman, waarin kasteelvrouw Lady Elizabeth (Lizzy) wordt vermoord. Een smeug verhaal vol overspel en chantage. Er zijn drie verdachten: de echtgenoot, de butler en de tuinman. Ze hebben alle drie een motief en geen alibi. Maar wie is de dader? Dan krijgt de lezer op zijn scherm de opdracht de dag van zijn geboortedatum in te typen, dus een getal van 1 t/m 31.

Afhankelijk van het antwoord gaat het verhaal dan verder met een van de volgende verhaallijnen De dader lijkt te zijn:

1. De echtgenoot als het getal door drie deelbaar is (dus 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 of 30).
2. De butler als de overblijvende getallen priemgetallen zijn, alleen deelbaar door 1 en zichzelf (dus 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31)
3. De tuinman als het een van overblijvende even getallen is (dus 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28). Uiteindelijk is geen van deze oplossingen juist. De ware oplossing volgt alleen op het getal 25. Dat leidt tot de ontkenning dat Lady Lizzy zelfmoord pleegde en welbewust sporen naliet die wezen op de minnaars die zij is gaan haten.

Ik zal deze interactieve detectiveroman niet schrijven. Wie het wel doet krijgt mijn auteursrecht cadeau.