

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Wie *Mijn weekblad* al wat langer volgt weet dat ik geen voorstander ben van denkbeelden zoals de politicus Wilders die verkondigt. Nu de anti-Islam campagne schijnbaar wordt ondersteund door het optreden van IS heb ik toch maar wat tekst uit mijn archief opgediept. Ik zal in *Mijn weekblad* nog wel vaker hierop moeten terugkomen.

De waarheid van de historie

De geschiedenis zou vaker onze leermeester moeten zijn. Dat geldt niet alleen voor Wilders met zijn voortdurende haatcampagne tegen de Islam, maar ook voor de aanhangers van IS, het nieuwe kalifaat in het Midden Oosten. In beide gevallen zien we een volstrekt gebrek aan historisch besef. Laten we hen even bijpraten.

Ooit sloten keizer Karel de Grote en kalief Haroen al-Rasjied vriendschapsverdragen en wisselden zij geschenken uit. In 797 zond Karel de Grote de Joodse gezant Isaac naar het hof van kalief Haroen al-Rasjied in Bagdad. Vijf jaar later keerde hij terug van zijn reis te Aken. Hij bracht als geschenken een wateruurwerk, zijden stoffen en de olifant Aboel-Abbas mee. Aboel-Abbas werd gestald te Augsburg. Van een oorlog tussen de werelden van Christendom en Islam in de tijd van het kalifaat was dus geen sprake. De historische werkelijkheid vertelt ons dat er vrede heerste tussen de grote rijken in het westen en het oosten. Aan die goede relatie kwam een einde toen het Christendom (om Wilders woorden te gebruiken) een politieke religie werd en de ridders in hun kruistochten rovend en moordend naar het Oosten trokken. Het is daarna nooit meer helemaal goed gekomen. Het was nogal een blunder toen een Amerikaanse president de strijd tegen het terrorisme een kruistocht ging noemen. Toch leven wereldwijd vele miljoenen moslims en christenen vreedzaam en vredelievend naast elkaar. Liefde en hulp voor de naaste vormen immers de kern van beide religies. Laten we daar onze hoop voor de toekomst maar uit putten.

Een beetje familiehistorie



Mijn trouwe lezer Walter Prinsze zond mij deze foto van de bakkerij van coöperatie Voorwaarts aan de Goudastraat in Wormerveer. Hij werd in 1911 opgericht en ging in 1920 ging samen met De Eenheid. Links staat mijn vader Nicolaas Oosterhuis. Hij was er toen chef-bakker. De man rechts is vermoedelijk Vink die levenslang met mijn vader bevriend zou blijven.

Aan de vergetelheid ontrukkt

Ik heb in mijn leven duizenden liedjes geschreven. Dan vergeet je er wel een paar, Tot mijn verrassing werd ik onlangs per email benaderd door een naar Amerika verhuisde nicht. Ze schreef: "Toen mijn kinderen klein waren heb ik vaak een van jouw liedjes gezongen, dat van:

*Toen de hangklok in de keuken twaalf sloeg,
was het keukentje herschapen in een kroeg,
op de aanrecht zat de band,
van de radio bekend,
eerst een foxtrot toen een swing
en toen danste ieder ding.....*

Ik was deze regels zelf totaal vergeten. Bij deze dus aan de vergetelheid ontrukkt.

