

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

We worden door de media dagelijks misleid. Een ergerlijk voorbeeld daarvan was het volstrekt negeren van de boodschap van paus Franciscus. Daarom in *Mijn weekblad* een uitvoerig bericht.



Toegejuicht door de menigte rijdt paus Franciscus over het Moeder Teresaplein in Tirana. Het bord op de achtergrond toont plaatsnamen.

En de wereld luistert niet

Hij is al sinds zijn aantreden mijn grote held, paus Franciscus. Vorige week zondag was hij in Albanië en hij sprak er wijze woorden. Maar de media hebben er nauwelijks aandacht aan besteed. Geen woord op het NOS-journaal, bijna geen letter in de krant AD en Volkskrant. Daarom op deze plaats dus maar een uitvoerig bericht. Paus Franciscus heeft in Albanië onverdraagzaamheid en geweld in naam van elke godsdienst veroordeeld. De onderdrukking van andersdenkenden is "een bijzonder boosaardige vijand, die zich op dit moment helaas in verschillende gebieden van de wereld laat zien", zei hij zondag voor christelijke en islamitische vertegenwoordigers in Tirana, de hoofdstad van Albanië. "Ware religie is een bron van vrede en niet van geweld! Niemand mag de naam van God gebruiken om geweld te plegen!

Doden in naam van God is een zware heiligschennis! Discrimineren in naam van God is onmenselijk", aldus Franciscus. Het geloof aan één Schepper leidt tot de overtuiging dat alle mensen broeders zijn. In de grond zijn zij allen pelgrims op aarde en in hun verlangen naar waarheid en eeuwigheid van elkaar afhankelijk. Godsdienstvrijheid is volgens de paus een bolwerk tegen totalitarismen en een beslissende bijdrage tot broederlijkheid.

We leven in twee werelden

Er bestaan al sedert eeuwen twee werelden. Er is de grote wereld buiten onze grenzen vol oorlogen en ellende. En er is de kleine wereld waarin je zelf leeft met de mensen om je heen. Die twee werelden waren altijd goed gescheiden. Je kon op avontuur gaan in die grote wereld, maar nodig was dat niet. Je las erover in je krant en dat was het dan. Dat is allemaal veranderd. Met de komst van de moderne media is die grote wereld deel van ons leven geworden. Niet echt, maar virtueel. Steeds meer proberen de media ons ervan te overtuigen dat de grote wereld onze kleine wereld gaat bedreigen. We moeten bang worden en onze overheden steeds dwingender smeken om ons te beschermen. Daar moeten we dan wat van onze rechten en vrijheden voor inleveren, maar we willen zo graag veilig blijven in onze kleine wereld.

Ergens in het Midden Oosten wordt een jeugdige dwaas gefilmd met een handdoek om zijn gezicht. Hij slaat dreigende taal uit en haalt daarmee het journaal en de voorpagina's van alle kranten. Kun je 'm niet beter uitlechten? Er is in de afgelopen maanden in ons land echt niets gebeurd dat ook maar iets met de waanzin in de grote wereld te maken heeft. We blijven elkaar doodrijden in het verkeer. We blijven geplaagd door een handjevol criminelen met hebzucht. Maar geen terrorisme van de jihad, geen om zich heen grijpende besmettelijke ziekte, geen oorlogsgeweld. Onze kleine wereld is in wezen niet veranderd al willen de media ons anders doen geloven.