

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Wie *Mijn weekblad* al wat langer volgt weet dat ik met mijn zwak voor geschiedenis graag de actualiteit blijf volgen. Die geeft vrijwel dagelijks aanleiding voor reflectie en commentaar. Deze week dus maar over allerlei onderwerpen..



## In memoriam Seth Gaaikema

Velen hebben in de afgelopen week bij het overlijden van taalkunstenaar Seth Gaaikema zijn vele verdiensten belicht. Als weergalozе vertaler van musicals zal hij altijd in onze herinnering blijven. Maar persoonlijk wil ik hem toch vooral eren om zijn wezenlijke bijdrage aan onze nationale discussies. In 1993 trad hij op met een programma onder de titel *De wereld is stapelgek. Nou wij nog*. Profetische woorden. Ruim twintig jaar later zinderen onze media van de zinloze debatten. Het gezwam over Zwarte Piet, zonder enig besef van de historische werkelijkheid, bevordert alleen maar racisme. Meningeи over de Islam, zonder enige kennis over dat geloof, dragen alleen maar bij aan verdeeldheid in plaats van saamhorigheid. Na een paar nederlagen van ons nationale elftal storten de media zich in naam van onze gekwetste trots als wolven op de coach. Dat de wereld om ons heen stapelgek is hoeft geen betoog, maar wij kunnen er zelf ook wat van. We zullen de vlijmscherpe commentaren van Set Gaaikema node gaan missen.

## Nogmaals Nostradamus (2)

Een fan van Nostradamus heeft mij gewezen op het ontbreken van bepaalde verzen uit de zevende eeuw in mijn boek *De geheimen van Nostradamus*. Die tekortkoming herstel ik nu in *Mijn weekblad*. Het hoofdstuk over de periode 1902-1929 krijgt dan de volgende aanvulling.

VII 22

*De burgers van Mesopotamië,  
Woedend op hun vrienden van Tarraconne,  
Spelen, riten, banketten, iedereen in slaap,*

Dit kwatrijn behandelt het einde van de Eerste Wereldoorlog. Tarraconne staat voor Spanje, dus voor Europa. Deze voorspelling slaat op de nogal willekeurige besluiten van de overwinnaars die in Versailles de vrede dicteerden. *Spelen, riten, banketten, iedereen in slaap*, het lijkt een aardige beschrijving van de koehandel die daar werd bedreven. Het Turkse rijk werd opgedeeld in een veelheid van nieuwe staten, meestal protectoraten van Europese landen, zoals Frankrijk (Syrië) en Engeland (Palestina en Egypte) en Irak met zijn oliebronnen als mandaatgebied. Het heeft de wereld veel ellende bezorgd die wij nog dagelijks ervaren.

## Pangrams

Een van de aardigste letterspelen is de pangram, een zin waarin alle letters van het alfabet tenminste eenmaal voorkomen. Het bekendste is natuurlijk de Engelse versie *The quick brown fox jumps over the lazy dog*, maar er zijn ook Nederlandse versies. Je kunt er nogal wat op Internet vinden. Een slapeloze nacht bezorgde mij er ook één. Dit is 'm': *Geef ook Willy van mij echt 'n extra prijs bij de quiz*. En een paar nachten later kwam er nog één: *Lexicografisch: topwoord voor mijn quiz-hobby*.