

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Door mijn activiteiten voor *Mijn weekblad* heb ik de sociale media zoals Facebook nogal verwaarloosd. Achteraf vond ik er toch nog een leuke foto op.



In 1965 schreef ik "De wonderbenen van Umberto" (met tekeningen van Peter van Straaten). Bijna 50 jaar later leest mijn achterkleinzoon het ademoos in één keer uit.

Zorgen over de zorg

In een brief over de zorg in verpleeghuizen schreef staatssecretaris Martin van Rijn aan zijn partijgenoten o.m. het volgende: "Ik zie medewerkers die zich tot het uiterste inspannen om er het beste van te maken. Maar ik zie ook dat de kwetsbare mensen voor wie ze zorgen in de loop van de tijd steeds kwetsbaarder zijn geworden. Omdat mensen tegenwoordig het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zijn de mensen in een verpleeghuis steeds hulpbehoevender. Steeds zwaarder dement. Steeds minder in staat om sim-

pele dingen, zoals eten, zelf te kunnen. De vraag of het opleidingsniveau hier nog wel bij aansluit is geen diskwalificatie van het personeel. Het is het tegenovergestelde: we moeten mensen die zich met hart en ziel voor onze ouderen inzetten de best mogelijke instrumenten geven om dat te doen." Uit persoonlijke waarneming kan ik hem alleen maar gelijk geven. De zorg voor ouderen verdraagt zich niet met het begrip bezuiniging.

De onzichtbare muur

Deze week werd de val van de muur in Berlijn in de media uitvoerig herdacht. Toen ik in de vijftiger jaren na de oorlog Berlijn bezocht stond er tussen oost en west nog geen muur, althans niet van steen en beton. De ondergrondse reed gewoon door beide stadsdelen. Ergens in West-Berlijn ben ik ingestapt, temidden van opgewekte Duitsers, terug van het winkelen of op weg naar hun werk. Maar bij de laatste halte in West-Berlijn stapten de meeste passagiers uit en voorbij die halte veranderde op slag de sfeer in de wagons: gesloten gezichten, wantrouwende blikken, angstig stilzwijgen. Zelfs onder de grond voelde je het passeren van de grens tussen oost en west. Het was een onvergetelijke, maar nogal schrikbarende ervaring. De muur was er ook toen al, maar nog onzichtbaar.

De geschiedenis bij het journaal

Het NOS-journaal berichtte uitvoerig over de herdenking van *Remembrance Day* op 11 november met de mededeling dat op die datum de Eerste Wereldoorlog was begonnen. Feitelijk gaat het natuurlijk om het einde van die oorlog, de wapenstilstand die op die datum werd getekend.

*Het antwoord op verloren vragen
ligt op de drempel van het slapen.
De deur wordt haastig toegeslagen
als ik probeer het op te rapen.*