

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Ook in Amerika heeft *Mijn weekblad* een groepje trouwe lezers. Van die kant dit vervolg op het verhaal over de molen van mijn overgrootvader.



De molen Het Guiswif die in 1894 verbrandde

Het verhaal van de molen

Het verhaal over molenbaas Klaas Kelder en zijn voorspelling dat de molen *Het Guiswif* zou verbranden als ze gort gingen malen heeft met name in Amerika de pennen in beweging gebracht. Mijn grootouders Gerrit Oosterhuis en Antje Kelder kregen vier dochters. Van deze tantes hebben Coria Martina (*1896) getrouwd met Nanning Zeulevoet, en Sietske (*1902), getrouwd met Barend H. (Bud) Linschoten kinderen die in Amerika wonen.

Nanko Zeulevoet schreef: “Na Het lezen van het verhaal Oosterhuis - Kelder ben ik gaan zoeken naar de molen van Klaas Kelder, en gevonden. *Het Guiswif*. Helaas is hij veranderd in *The burning windmill* in het jaar 1894 anders had hij er nog gestaan. Ik zat eerst te zoeken op een oud

gedeelte van het Guispad maar toen las ik dat hij vlak over de spoorrails lag en ten noorden van de Guissloot. De Guissloot is later gedempt en is nu de Guisweg.

Het is niet te geloven maar daar woont in een wijkje gebouwd in de jaren 30 John Zeulevoet met vriendin Lilian Breevaart. Hoe bestaat het, hij woont op de plek waar zijn betovergrootvader gewerkt heeft in de molen. Als je het verhaal niet had opgestuurd hadden we dat nooit geweten. Nogmaals dank daarvoor, hier heb je hem dan de molen van jullie Greatgrandfather. Er stond bij dat er een harde oostenwind was.”

Uit een bijgevoegd krantenbericht uit die tijd blijkt dat de molen in de avond van 4 januari 1894 al malend in brand vloog, precies zoals Klaas Kelder had voorspeld.. Het vror toen zeer streng en er stond een krachtige oostenwind Door overwaaiend vuur verbrandde ook de nabijgelegen papiermolen *t Fortuin*.

Uit het familiealbum



Mijn zoon fotografeerde zijn kleindochter Amélie in zijn muziekstudio