

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Terwijl we in de eerste week van mei het oorlogsleed herdenken, is het toch ook de actualiteit die de aandacht opeist. Daarom in deze aflevering mijn recepten tegen het terrorisme.



Hoe versla je het terrorisme?

Het doel van de terroristen is, zoals hun naam al aangeeft, het zaaien van angst. Daar zijn ze met de hulp van hen, die ons zogenaamd willen waarschuwen, bij sommige mensen wel in geslaagd.. Maar angst is een slechte raadgever. Daarom in *Mijn weekblad* deze week een paar recepten tegen die angst.

1. Over de Islam worden, vooral door hun zogenaamde fanatieke aanhangers en van de weeromstuit door hun even fanatieke bestrijders, vooral veel leugens verspreid. In wat zij hun geloof noemen zou Mohammed zich niet herkennen. In de strijd voor een betere wereld zijn Christenen en Mohammedanen vanouds bondgenoten. "Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren." (Koran II 62)

2. Nederland heeft zijn cultuur en zijn rijkdom in hoge mate te danken aan immigranten. In de 15^e eeuw de Sefardische joden (Spinoza, Querido), in de 16^e eeuw de kooplieden uit Antwerpen (Lemai-

re), in de 17^e eeuw de Hugenoten uit Frankrijk en veel Duitsers die gevlucht waren voor de dertigjarige burgeroorlog in hun land. In hun kielzog bijvoorbeeld ook de Tsjech Comenius..

3. Besef dat Afrika het werelddeel van de toekomst is. China investeert er al in, maar Europa blijft een beetje achter. Wij discussiëren vooral over de opvang van asielzoekers, maar het voorbeeld van de Pauluskerk in Rotterdam verdient meer navolging. Asielzoekers overtuigen dat hen en hun kinderen wellicht een betere toekomst wacht in hun geboorteland.

4. Het kan geen kwaad je te verdiepen in de motieven van de terroristen en vooral in de oorsprong van hun woede en haat. Daarin heeft het Westen (Europa en VS) een grote rol gespeeld. Eeuwenlang heeft kolonialisme en imperialisme het Midden-Oosten uitgebuit en geplunderd, vooral voor de jacht op olie. Dat president Bush Sr het optreden van de VS in Irak een kruistocht noemde was koren op hun molen. Dat IS her historische begrip *kalifaat* gebruikt, zegt alles over hun hunkering naar een verleden toen de kaliefen in Bagdad nog een wereldrijk regeerden.

5. Vergeet nooit dat al die zogenaamde dreigementen van terroristen vooral uitingen van frustratie zijn. In wezen zijn het machteloze kreten en echt bedreigend zijn ze meestal niet. Het blijft voor Nederland een ver-van-mijn-bed show.

Tijd voor sprookjes

De Tweede Wereldoorlog ligt nu al zo lang achter ons dat het ene na het andere sprookje de kolommen van onze media gaat vullen. Het is een van de grote verhalen van de Tweede Wereldoorlog hoe de geallieerden wittebrood uit Zweden boven onze steden dropten. Maar is het wel waar? Gerezen brood, was daar plaats voor in die vliegtuigen? In werkelijkheid werd het meel voor deze broden per schip uit Zweden naar Delfzijl vervoerd en vandaar naar de bakkers in het hongerende westen. Mijn vader was een van hen. De smaak van dat heerlijke Zweedse wittebrood zal ik nooit vergeten.