

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Bijna ongemerkt heeft *Mijn weekblad* in de afgelopen maand een jubileum kunnen vieren. Op 16 mei 2011 verscheen het eerste nummer. Dit feest vier ik met een nieuwe rubriek.



*Zenobia kijkt uit over haar stad Palmyra*  
(schilderij van Herbert Schmalz 1856-1935)

## Het verhaal van Palmyra

Eeuwenoud erfgoed dreigde even verloren te gaan toen de strijdkrachten van het IS de ruïnes van de stad Palmyra hadden veroverd. Hier regeerde in de derde eeuw koningin Zenobia. Palmyra was een oase op de zijderoute en werd steenrijk doordat de inwoners reizende handelaren bescherming boden. De stad trok de aandacht van de Romeinen, Zij noemden de stad *Palmyra* (stad van de palmbomen). Zenobia kwam in verzet tegen de Romeinse overheersing. Ze bestreed hen zelfs in Egypte, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. Het gevolg was dat het machtige Palmyra werd verwoest.

## *Historische puzzels (1)*

Door de eeuwen heen heeft men zich vermaakt met het oplossen van puzzels, raadsels en vraagstukken. Ze hebben mij altijd gefascineerd. Daarom begin ik deze week met een nieuwe rubriek die gewijd zal zijn aan puzzels uit de geschiedenis. We beginnen met een puzzel uit het oude Egypte. Hij komt uit het rekenboek van Ahmes in de zgn. Rhind-papyrus, die de Schotse Egyptoloog A. Henry Rhindt in 1858 in Luxor kocht.. Het geschrift van Ahmes begint met de titel: “Correcte methode voor het rekenen, voor het begrijpen van de betekenis der dingen en kennis over alles dat bestaat, duisterheden en alle geheimen.”

*Ik heb een getal in gedachten en tel er twee derde van dat getal bij op. Ik trek dan een derde van het totaal af. De uitkomst is tien. Welk getal had ik in gedachten?*



*Fragment van de Rhind-papyrus*

## *Haiku (2)*

De hond ligt roerloos  
Aan het einde van zijn staart  
En is gelukkig.