

# Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week weer allerlei in *Mijn weekblad*



*Bakker Oosterhuis voor zijn bakkerij*

## De droom van een bakker

Mijn vader was bakker van beroep, maar hij droomde van iets anders. Vanaf zijn jeugd heeft hij geprobeerd zich te bekwamen in de tekenkunst. Ik geef hieronder een voorbeeld van zijn pogingen. Echt succes in deze richting was hem niet gegund. Dat was wel het geval met een heel andere tak van kunst, want van zijn versjes kon ik de bundel *De rijmende bakker* (Unibook 2009) samenstellen.



## *Historische puzzels (2)*

De tweede puzzel in deze reeks is afkomstig uit het oude China. Hij stamt uit de derde eeuw voor Christus.

*Stel dat een aantal fazanten en konijnen in een kooi zit. In totaal hebben ze 35 koppen en 94 poten. Hoeveel zijn er van elke soort?*

**Oplossing historische puzzel 1:** Het getal is 9.



*Met mevr. Pieters aan de piano in de zorgvilla Maja*

## Weer een afscheid

Wonen in een zorgvilla betekent dat je herhaaldelijk afscheid moet nemen van mensen die je dierbaar zijn geworden. Deze week overleed mevrouw Pieters met wie ik nog niet zo lang geleden aan de piano heb gezeten. Met haar verbond mij een bijzondere band, vooral door wijlen haar echtgenoot Ludo Pieters.

## *Haiku (3)*

Van de gouden boom  
Laat zuchtend een blaadje los  
En dwarrelt omlaag.