

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week in *Mijn weekblad* maar weer een herinnering uit mijn leven.



Deze foto vereeuwigt ons optreden als muzikaal trio ergens in Zuid-Limburg

Fotograaf Ab Gruys

Tot mijn plezierigste jeugdherinneringen behoort een vakantie in oorlogstijd. Met mijn broer Aart en met onze gitaren fietsten wij naar Zuid-Limburg. Daar ontmoetten wij Ab Gruys, die met zijn fotoestel en zijn fluit ook op vakantie was. Weldra vormden wij een muzikaal trio dat zichzelf en hopelijk ook het publiek vermaakte met optredens als straatmuzikanten. Dit was tegen de zin van de veldwachter die was gewaarschuwd en ons op barse toon kwam verjagen. De foto's die Ab van ons maakte heb ik jarenlang gebruikt, o.a. voor de cover van mijn cd *Een laatste sigaret*. Over fotograaf Ab Gruys vond ik op Internet nog een boeiend verhaal. In de eerste jaren van de oorlog wierpen de geallieerden de zogenoemde "brandplaatjes" uit de vliegtuigen, die over Nederland vlogen. Dit was ter aanmoediging van de bevolking om sterk te blijven in het vertrouwen,-

Historische puzzels (3)

Voor onze derde historische puzzel gaan we naar het oude Griekenland. Daar leefde de wiskundige Diofantos, vermoedelijk in de derde eeuw na Christus. Zijn grafschrift dat als volgt luidde, is onze puzzel van deze week::

"Zijn jeugd duurde een zesde deel van zijn leven. Na nog een twaalfde deel kreeg hij een baard. Een zevende deel daarna trouwde hij en in het vijfde jaar van zijn huwelijk kreeg hij een zoon. Die zoon kwam helaas te overlijden in de kracht van zijn leven en was toen half zo oud als zijn vader is geworden. Diofantos had de laatste vier jaar van zijn leven nodig om zijn verdriet te overwinnen."

Hoe oud was Diofantos toen hij stierf?

Oplossing tweede puzzel: Er waren 23 fazanten en 12 konijnen.

dat de koninklijke familie binnenkort weer in ons midden zou zijn. Bij het *Amersfoortsch Dagblad* mocht jongeman Ab Gruys als fotograaf een kleine ruimte gebruiken om deze brandplaatjes te ontwikkelen en te kopiëren. Hieronder zo'n brandplaatje uit de oorlog: Juliana met haar drie dochters..



Haiku (4)

*De pop draagt een muts
En een jurkje en sokjes
Om meer mens te zijn.*