

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis



Een bijzondere dag

Gezegend door de weergoden beleefden wij als bewoners van de Villa Maja vrijdag j.l. een bijzondere zonnige dag met een barbecue in de tuin. Op de foto ziet u onze voortreffelijke kok Irving die weer een van de vele lekkernijen staat te bereiden en gespiegeld in het raam achter hem de tientallen bewoners en genodigden.

Diana in Amerika

Onze helpende Diana was met haar vriend Johan de afgelopen weken in Amerika. Ze vlogen over de Grand Canyon en stuurden mij deze foto.



Historische puzzels (5)

Van Nicolas Chuquet, wiskundige in 1484, is de volgende opgave.

Een timmerman neemt een karwei aan op voorwaarde dat hij 2 florijnen ontvangt voor elke dag dat hij werkt, maar als hij niet werkte moet hij zelf 3 florijnen betalen. Na dertig dagen heeft hij precies evenveel uitbetaald als hij heeft ontvangen. Hoeveel dagen heeft hij gewerkt?

Oplossing vierde puzzel: Bovenste tak 7, Onderste tak 5.

De dichters van de Grote Oorlog

Uit mijn bundel poëzievertalingen uit de eerste Wereldoorlog hier een gedicht.

Lofzang voor verdoemde jeugd (1917)

Luiden er klokken voor wie sterft als vee?
Alleen van monsterachtige kanonnen
wat haastige gebeden, onbezonnen,
en ratelend geweervuur raffelt mee.
Geen spotternij van klokken die hen roepen,
geen woord van rouw, alleen het schrille koor
van gierende granaten beukt het oor,
en de signaalhoorn van verloren troepen.

Zullen er kaarsen wenken bij hun graven?
In handen niet gedragen, maar in ogen
glinstert een laatst vaarwel vol mededogen.
De bleekheid van de meisjes is hun gave;
ze dragen zwijgend bloemen voor zich uit,
als trage schemering de luiken sluit.

Haiku (6)

De bril op zijn neus
Schuift een beetje naar voren
Om beter te zien