

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Geschiedenis is al jaren mijn belangrijkste hobby. In een doos op zolder vond ik nog wat teksten van lang geleden. Ik maak ze toch maar openbaar.

De graven van Holland

Als kind heb ik ze leren opdreunen: *Dikkie dikkie arnout / dikkie dikkie flo / dikkie flo / dikiie flo / dikkie ada wimpie flo / wimpe flo jan* In een doos met oude papieren vond ik de volgende aantekeningen.



Diederik II had twee zonen. De jongste werd kanselier van de keizer en aartsbisschop van Trier.

Arnout sneuvelde bij Winkel tegen de Friezen.

Diederik II verslaat in de moerassen van Holland de krijgsmacht van de

keizer en diens bondgenoten.

Diederik IV verslaat een vloot van de keizer.

Floris I laat een minderjarige zoon na, maar die krijgt hulp van de avonturier Robert de Fries.

Dirk V krijgt na het vertrek van Robert hulp van de Engelse en Franse koning tegen o.a. de bisschop van Utrecht.

Floris II bijgenaamd de vette, trouwt Petronella, zuster van de keizer. Die na zijn dood de macht van het Hollandse Huis vergroot in Friesland.

Dirk VI voert strijd met zijn broer Floris de Zwarte.

Floris III trekt met keizer Frederik Barbarossa ter kruistocht, maar sterft in Antiochië.

Dirk VII laat na zijn overlijden alleen een dochter Ada na.

Zijn broer *Willem I* verdrijft Ada en wordt zelf graaf.

Floris IV sterft tijdens een toernooi.

Willem II wordt koning van Duitsland, maar sneuvelt tegen de Friezen.

Floris V wordt vermoord door de edelen.

Jan I de laatste Hollandse graaf, sterft als kind.

Historische puzzels (11)

Augustus de Morgan, overleden in 1871, werd geboren in de kroonkolonie India als de zoon van een kolonel. Omdat zijn vader en grootvader beiden in India geboren waren, zei De Morgan van zichzelf dat hij "noch Engelsman, noch Schot, noch Ier, doch vrijstaand Brit" was. In 1864 schreef hij dat hij x jaar oud was in het jaar x^2 . Wanneer werd hij geboren?

Oplossing tiende puzzel: De klok die steeds verder achter loop geeft eens per twee jaar de juiste tijd aan, terwijl de klok die helemaal niet loopt tweemaal per dag de juiste tijd aangeeft.

Detectives uit het oude Rome

Ooit (toen het nog lang niet tot een nieuw literair genre was uitgegroeid) leek het mij een goed idee een serie detectiveverhalen te schrijven over een historisch onderwerp. Mijn keuze viel op de Romeinse republiek en met name op de pleidooien van advocaat Marcus Tullius Cicero, waarin even zovele misdaden werden behandeld en ontrafeld. Het moest een lange reeks worden, maar verder dan het eerste deel *De roofmoord op Roscius* (Boekscout 2009) ben ik niet gekomen. Volgende titels in de reeks had ik al in mijn hoofd:

De tranen van Titinia

De vrees van Verres

De liefde van Lesbia

De bende van Clodius

De aanval van Appius

Het kansspel van Catilina

Een gifbeker voor Cluentius

Het had zo mooi kunnen zijn. Maar de auteur wikt en de uitgever beschikt. Het is er dus nooit van gekomen. Zelf had ik wel wat meer willen schrijven over die dekselse Claudia die zich later Clodia zou gaan noemen. Ik hield van haar.