

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

De discussie over vluchtelingen vraagt toch weer een antwoord van de geschiedenis. Daar wijd ik dus vandaag *Mijn weekblad* maar aan.

Geschenken uit verre landen



Vanuit mijn kamer in de zorgvilla kijk ik uit op het park van Rhooon. Ooit vertelde een oud-wethouder mij dat het een geschenk was van een dankbare vluchteling. Theo Binder, geboren 10-06-1909 te Graz, Oostenrijk kwam als weeskind uit de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. De familie De Lange uit Rhooon adopteerde hem. Hij groeide op en werd de eigenaar van een bloeiend tuinbedrijf. Het is niet het enige voorbeeld uit onze geschiedenis van waardevolle bijdragen die wij danken aan vluchtelingen. Ze zijn er uit alle eeuwen. Een kort overzicht kan het geheugen misschien een beetje opfrissen.

In de zestiende eeuw kwamen kooplieden uit Antwerpen, zoals Isaac Lemaire, naar Amsterdam om er de rijkste handelsstad van Europa van te maken. Hij werd in 1558 of 1559 in Doornik geboren. Na de verovering van die stad in 1581 door de Spanjaarden vluchtte hij naar Antwerpen en later naar Amsterdam.

In de zeventiende eeuw kwamen zo'n 12.000 hugenoten naar Nederland toen koning Lodewijk XIV tot de vervolging van protestanten had besloten. Amsterdam maar ook Leiden en Groningen namen hen op. Aldus was rond 1700 ongeveer 6%

Historische puzzels (13)

Van puzzelmaker Henry Dudeney is dit vraagstuk: Iemand zei: $2 + 2$ is gelijk aan 2×2 . Dat zijn de enige getallen waarvoor dat geldt. Had hij gelijk?

Oplossing twaalfde puzzel: de kat wint, want zij legt de 100 voet heen en terug af in precies 100 sprongen, terwijl de hond na zijn 33^{ste} sprong toch nog een extra sprong nodig heeft naar 102 voet.

van de Amsterdammers Frans; er waren Franse buurten en kroegen en een Franse kerk (de Waalse kerk).

In de 18e eeuw kwamen nog steeds veel vluchtelingen naar Nederland. Onder hen bevonden zich tienduizend asjkenazische joden uit Duitsland, Polen en Rusland.

In de negentiende eeuw kwamen vooral immigranten die hier gericht werk zochten. Dat waren bijvoorbeeld dienstmeisjes uit Duitsland en schoorsteenvegers uit Italië. Uit Westfalen kwamen marskramers, die hier winkeltjes opzetten die later werden opgenomen in het Dreesmann-concern.

In de twintigste eeuw bracht de Duitse inval in de eerste wereldoorlog meer dan een miljoen vluchtelingen uit België naar Nederland. Het grootste deel van de burgervluchtelingen keerde voor het einde van het jaar weer terug naar huis, maar meer dan 100.000 Belgen bleven in Nederland.

Eeuwenlang was Nederland een immigratieland, een land waar de immigratie stelselmatig groter was dan de emigratie. Wie nu plotseling de poorten wil sluiten, toont weinig dankbaarheid voor de geschenken uit verre landen.

Zomaar een versje over de liefde

*De kans dat wij elkaar begrijpen
zal doorgaans niet veel ruimte krijgen.*

*Maar in de tedere uren rijpen
de vruchten van ons woordloos zwijgen.*