

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week vervolgt *Mijn weekblad* de serie familieverhalen. Er is heel wat te vertellen over mijn voorouders.

Een geslacht van bakkers



Dit is de bakker op de prent uit de serie ambachten van Jan Luyken (1649-1712)

Mijn overgrootvader zat in de kolenhandel, maar met zijn zoon Gerrit begon het bakkersgeslacht Oosterhuis. Al voor het verlaten van de school werkte Gerrit veel bij een bakker. Hij had zin in het vak. Alleen maar tussen de bedrijven door werkte hij mee in de kolenhandel. Na schooltijd werd hij dus bakkersknecht om het vak te leren. En hoe heeft hij het geleerd. "Daar ben ik maar een prutser bij", zei z'n zoon later. En erg hard werken kon hij ook, tenminste bij tijd en wijle, bij wijze van stunt. Bij bakker Mai in Zaandijk zeiden de knechts op zondag tegen elkaar: "Hou je vast, jongens, aanstonds komt Gerrit. Dan zal je wat beleven!" Want die ging op zondag aan het werk in een tempo dat niet bij te houden was om een paar uur vrij te hebben voor zijn meisje, het knappe Antje.

Historische puzzels (17)

Een speler kiest een getal dat kleiner is dan 11. De tweede speler doet hetzelfde en telt zijn getal bij dat van de eerste speler op. De eerste speler telt hierbij weer een getal op dat kleiner is dan 11. Enzovoort. Wie het eerst de 100 of hoger heeft is winnaar. Kun je een strategie bedenken die altijd tot de winnaar leidt?

Oplossing zestiende puzzel: Het ging om cijfers, dus niet getallen. Derhalve: $11 + 1 + 1 + 1 = 14$

Evenals mijn grootvader Gerrit en mijn vader Nicolaas Oosterhuis verdiende mijn verre voorvader Gerardus Sevenhuysen (gedoopt op 14 november 1663 in Delft) zijn brood met het bakken van brood. Toen hij trouwde bracht hij in het huwelijk mee "een partij sucade gewaardeerd op f 932.-", een "partij drop van soethout f 275.-" alsmede 70 gouden ducaten en 50 carolusgulden. Gerardus had in de stad Amsterdam een bloeiende zaak als "banquet backer wonende binnen dese stad aan de Noordzijde van de Leliegravt". Maar hij was niet sterk en hij overleed op 29 augustus 1719, een jaar na de geboorte van zijn enige zoon Gerardus. Die werd predikant in Zeeland en de stamvader van een vroom doch nuchter Zeeuws geslacht van notarissen en belastingambtenaren. Volgende week meer over deze boeiende familie.

Merkwaardige woorden

Tot mijn verzameling merkwaardige woorden behoren ook woorden die ik naar een oud begrip 'dubbeltjes' noem. Ze worden gevormd door de samenvoeging van twee woorden met een tegenstelde betekenis waardoor een nieuw woord ontstaat. Ik geef een paar voorbeelden:

Volledig, basalt, klapzoen, boosaardig, toplaag, torenflat.

Uitdaging aan de lezer: vul deze lijst zoveel mogelijk aan.