

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

De actualiteit wordt deze weken volledig beheerst door het vraagstuk van de vluchtelingen. Ik blijf van mening dat we onze stem moeten verheffen tegen Wilders en zijn PVV.



Nederland immigratieland

De eerste keer dat Nederland te maken kreeg met een grote stroom vluchtelingen was tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). In 1585 viel de handelsstad Antwerpen in Spaanse handen. De Spanjaarden stonden alleen het katholicisme toe en veel protestante kooplieden en intellectuelen verlieten de stad. Tevens hadden de Spanjaarden alle toevoerwegen naar Antwerpen afgesloten waardoor het drijven van handel nagenoeg onmogelijk was. Veel Vlamingen trokken naar Holland en namen hun kennis en kapitaal mee. Dit heeft een grote bijdrage geleverd aan de economische welvaart van de Republiek in de Gouden Eeuw. In de 17e eeuw kwamen ook veel Portugese Joden en Franse hugenoten naar Nederland, omdat ze in hun thuisland vervolgd werden voor hun protestantse geloof.

Dat is gelukkig niet veranderd. Het vakantiepark Duinrell in Wassenaar gaat tijdelijk asielzoekers opvangen. Dat is het Centraal Orgaan opvang

asielzoekers (CAO) overeengekomen met de gemeente Wassenaar. Vanaf 15 november zullen de asielzoekers welkom zijn. Nederland kent een lange relatie met vluchtelingen die hier een nieuw bestaan komen opbouwen.

Hier passen de woorden van burgemeester Aboutaleb in zijn antwoord op de vraag van NRC Handelsblad hoe te reageren op mensen die zeggen dat de grenzen dicht moeten: 'Tegen hen zeg ik dat onze eigen geschiedenis tot nadenken dwingt. In de oorlog zijn mensen met een Nederlands paspoort aan de kant van de bezetter gaan staan. Mensen met een buitenlands paspoort hebben Nederland bevrijd. Zo'n paspoort zegt dus niets over loyaliteit. Alleen kruisjes op begraafplaatsen herinneren aan die duizenden Canadezen, Amerikanen en Engelsen die ons kwamen bevrijden. Toen hadden wij solidariteit nodig, nu hebben anderen solidariteit nodig. Toen wij, nu zij.' Dat geldt trouwens twee kanten op. Zo iets als kindbruiden en geweld kunnen en mogen we in Nederland natuurlijk nooit tolereren. Ook voor onze gasten geldt de Nederlandse wet en er is geen enkele reden daar op in te leveren. In Nederland hebben het we het geluk dat al 70 jaar geen bommen meer op onze steden vallen, dat we terecht verantwoordelijk zijn als homo's niet hand in hand over straat kunnen. In ons land zijn en blijven vrouwen veilig, maak je zelf uit wat voor geloof je hebt en bovenal ben je vrij. Die vrijheid delen we nu een tijdje met mensen die daar wanhopig naar toe zijn gevlucht. Een groter compliment kun je als land eigenlijk niet krijgen.

Oplossing achttiende puzzel: $0 + 123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 = 100$

Met deze puzzel wordt de puzzelrubriek gesloten om plaats te maken voor iets nieuws.

Merkwaardige woorden

Mijn uitdaging aan de lezers om 'dubbeltjes' te verzinnen (twee tegengestelde woorden die een nieuw woord vormen, zoals bijvoorbeeld *boosaardig*) leverde een fraaie bijdrage van Hans Proper, die mij het woord *Zeeland* aanreikte..