

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Deze week maar weer eens een familieverhaal dankzij een email uit Zaandam, de stad van mijn jeugd.



Mijn grootmoeder Antje, naar wie ik werd vernoemd, werd bijna honderd.

Nog eens een familieverhaal

Van Nanko Zeulevoet ontving ik de volgende email: "Tijdje geleden zei Anke stuur een e-mail naar Ton want hij is al op leeftijd. Ik dacht geen paniek Ton zijn grootmoeder Antje is bijna honderd geworden dus Ton gaat nog wel een tijdje mee. Ik weet wel dat ze geboren was op 22 sept 1862 in Zaandijk, maar wanneer ze overleden is weet ik niet precies, '61 of '62 daar in die buurt. Op internet ontdekte ik dat het graf van mijn betovergrootouders nog bestaat in Wormerveer. Ben er meteen heen gegaan en een paar kiekjes geschoten. Het was een hele vreemde gewaarwording om daar te staan bij het graf van Trijntje Krom en Hendrik Oosterhuis. Het zou toch fantastisch zijn als je het leeftijdsrecord van Antje weet te verbreken. Als je maar niet gaat fierljeppen en bungeejumpen, dan komt dat wel goed."

Historie in sonnetten (2)

Maria Stuart (1542 – 1587)

Sonnet

Helaas, wie ben ik? Waartoe dient mijn leven?
Alleen een lichaam, van zijn hart bevrijd,
een schaduw, achtervolgd door haat en nijd,
ik zoek de rust die slechts de dood kan geven.

Maak mij niet meer het mikpunt van uw streven;
de lust naar eer en grootheid ben ik kwijt
sinds ik voortdurend uitermate lijd;
dit moet kortom u wel voldoening geven.

En jullie, vrienden, die zijn trouw gebleven,
bedenk er werd mij weinig tijd gegeven
om iets voor u te doen als goede daad.

Verlang dus naar het einde van de rampen
en dat, nu ik genoeg heb moeten kampen,
men mij mijn deel van de aardse vreugde laat.



De grafsteen die Nanko Zeulevoet fotografeerde op de begraafplaats van Wormerveer.