

Mijn weekblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Taal heeft mij altijd geboeid als een speelveld voor allerlei. Deze week hiervan een voorbeeld.



Woordenboek van de spraakleraar

Mensen hebben soms moeite met het spreken van bepaalde letters. Daarvoor bestaan vanouds een reeks oefeningen. Dit is mijn lijst.

Aardige Adriaan aaide Alida aarzelend.
Breng biggen boontjes bulderde boer Bastiaan .
Cateraars claimen caféinevrije cacao.
Dolle Dries daverde dapper door de dichte deur.
Eerzaam eert een echtgenote een eerlijke eega.
Felle Ferdinand flitste fantastisch fietsend
Goede gasten gaan gaandeweg genoeg geld geven
Heilige Hendrik holt hijgend hemelwaarts.
In Indië is ieder individu iemand in illusies.
Justitie jaagt jaarlijks jegens joelende jongens.
Kapper Karel knipt Kees kortwiekend kaal.
Leuk leven laat luiheid lelijk lijken.
Meer mensen moeten meedoen met melkdrinken.
Nieuwe Nederlanders nemen nooit nieuwe namen.
Ook onze oogst oogde ooit ontoonbaar overrijp.
Pieter prees per post Pauls pogingen
Razende ridder Roeland reed roekeloos rond.
Simons slangen stierven sissend.
Tegendraadse Teunis toont tamelijk trouweloos.
Uilenspiegel uitte urenlang uitvluchten.
Vragende vaders vergen veel van vlijtige vrienden
Wenende weduwen wonen weer weelderig
Ijsbrand ijldde ijlings ijzig ijswaarts
Zeven zeloten zullen zondag zalig zacht zingen.

Historie in sonnetten (5)

William Wordsworth (1770-1850)

*Voor Toussaint l'Ouverture,
leider van de Afrikaanse slaven in San Domingo,
door Napoleon gevangen gezet*

Toussaint, zo tragisch als een mens kan zijn!
Of je nog hoorde hoe de boer zijn ploeg
verzorgde, of dat je als in een diep ravijn
doof voor de wereld alle leed verdroeg,
verslagen chef! waar vind jij ooit genoeg
geduld! Sterf niet, verdraag nu alle pijn
blijmoedig, ondanks boeien die je droeg.
Al viel je zelf om altijd slaaf te zijn,

Leef, want je kunt gerust zijn. Na jou vindt
de wereld krachten die weer alles wagen.
De adem van de alledaagse wind
vergeet jou niet. Je vrienden zullen vragen
en juichen en het leed niet meer verdragen
als liefde met volharding overwint.

De waanzin van de koude oorlog

De schaduw van de koude oorlog beheerste het leven van de twee schaakgrootmeesters in die jaren, de Amerikaan Bobby Fischer (1943-2008) en de Rus Boris Spassky (*1937). In 1972 werd de Amerikaan wereldkampioen door de Rus te verslaan in Reykjavik. Het werd gevierd als een overwinning van de democratie op de dictatuur. Toen de twee, gelokt door het grote geld, in 1992 een revanchewedstrijd in Joegoslavië speelden had de Amerikaanse regering Fischer verboden daaraan deel te nemen. De schaker negeerde dat verbod, won de match, maar was voorgoed een vijand van zijn eigen vaderland en stierf als ban- neling in 2008 te Reykjavik. Boris Spassky week uit naar Frankrijk.