

Mijn maandblad

Redacteur Ton Oosterhuis

Wie *Mijn weekblad* al wat langer volgt zal het vanaf nu moeten doen met *Mijn maandblad*, dat dus in een wat lagere frequentie zal verschijnen. Ik hoop mijn trouwe lezers desondanks niet teleur te stellen.

Waarom is februari korter ?



Waarom telt de maand februari minder dagen? Een korte duik in de geschiedenis geeft het antwoord. Vooral door de namen der maanden is het duidelijk dat onze kalender een erfenis van de Romeinen is. Eveneens is duidelijk dat bij die Romeinen het jaar begon met de maand maart. In de zestiende eeuw heeft paus Gregorius XIII een ander veranderd. Sindsdien laat men het jaar beginnen in januari. Dat is jammer, want de oorspronkelijke Romeinse indeling was logischer, zoals een eenvoudig schema laat zien.

Lente	Zomer	Herfst	Winter
Maart	Juni	September	December
April	Juli	Oktober	Januari
Mei	Augustus	November	Februari

De lengte van de maanden was afwisselend 30 of 31 dagen. Voor het totaal van 365 dagen waren er voor de laatste maand nog maar 28 over (29 in een schrikkeljaar). In dit schema kloppen ook de Latijnse namen die het nummer van de maand aangaven (september de zevende, oktober de achtste, november de negende en december de tiende).

Herinneringen aan mijn hoofdredacteur

In de jaren dat ik als redacteur van *Het Vrije Volk* werkzaam was, was Voskuil mijn hoofdredacteur. Ik moet nog vaak aan hem denken, want hij was een merkwaardige man. Daarom op deze plaats wat aantekeningen over hem.

In 1945 werd Voskuil, zoon van een bakker uit Zwolle, (met ingang van 3 mei), vooral door de invloed van Drees, benoemd tot hoofdredacteur van *Het Vrije Volk* als opvolger van Wiardi Beckman die in maart 1945 in een concentratiekamp was overleden. Voskuil ambieerde het hoofdredacteurschap eigenlijk niet. Hij had er verre de voorkeur aan gegeven onder Wiardi Beckman als tweede man te dienen. Het lag niet in zijn aard op de voorgrond te treden en zijn gezag te doen gelden. Mede daardoor heeft hij het in zijn eerste jaren als hoofdredacteur niet gemakkelijk gehad zich te handhaven. Velen vonden de krant te gezagsgetrouw in vergelijking met het zich onafhankelijker opstellende *Parool*. Tijdens zijn hoofdredacteurschap beleefde *Het Vrije Volk*, sinds november 1946 het officiële orgaan van de PvdA, zijn grootste bloei. Met meer dan 325.000 abonnees en veertig edities verspreid over het hele land, was de krant vele jaren de grootste van Nederland. Hoewel hij een ervaren journalist was en als schrijver duidelijk uitstak boven de gemiddelde journalist van zijn dagen, heeft Voskuil zich als hoofdredacteur vooral geconcentreerd op het bepalen van de politieke lijn van de krant en op de handhaving van de toen geldende journalistieke normen. Hij werkte daartoe nauw samen met een team van commentatoren en rubriekchefs. Maar voor een groot deel van de redacteurs bleef Voskuil daardoor een verre hoge baas. In de tijd dat iedereen sprak over Koos Vorrink, Geert Ruygers of Hein Vos, bleef hij 'de heer K.'. Voor zijn naastmedewerkers was Voskuil echter een zeer meelevende man met een geheel eigen soort van humor en ironie.