

Liedjes van vroeger Bijlage bij Mijn weekblad



Deze liedjes leidden tot mijn eerste optreden in het openbaar dat plaatsvond voor de tribune van de plaatselijke voetbalvereniging ZFC. De recensie in de krant heb ik trouw bewaard:

Anton Oosterhuis vergastte ons op enige zelf gedichte en gecomponeerde liedjes, die naast originaliteit beslist een gave in zich borgen. (verslag in De Zaanlander)

Ik heb niets dan een fiets

Ik heb niets dan een fiets
en ik rij toch zo blij langs de wegen.
En ik roem iedere bloem
en de fonk'lende zon lacht mij tegen.
De wilde wind is mijn vrind,
zie hij vlucht door de lucht, buigt het koren.
En hij duwt me en stuwt me
vooruit en hij fluit om mijn oren.

En voor ieder aardig meisje zing ik dan een wijsje,
omdat ik in stilte haar bemin.
Uit het oog uit het hart, het baart me geen smart,
spoedig valt er weer een ander voor haar in.

'k Fiets langs heg en langs steg,
'k Heb geen zorgen voor morgen, geen wensen.
Want mijn dag is een lach,
ik bezing ieder ding en de mensen
En ik rust als 't me lust
in het bos op het mos of de blaren
En ik droom onder 'n boom
terwijl sterren van ver naar me staren

En voor ieder aardig meisje zing ik dan een wijsje,
omdat ik in stilte haar bemin.
Uit het oog uit het hart, het baart me geen smart,
spoedig valt er weer een ander voor haar in.

Mijn meisje is verliefd op dansmuziek.

Mijn meisje zingt en fluit de hele dag,
ze is verliefd op dansmuziek,
maar nimmer dweept ze met Liszt of Bach.
Ze heeft een hekel aan klassiek.
Ga ik een keertje spelen een mooie rapsodie,
Dan gaat haar dat vervelen, wil ze 'n foxtrotmelodie.
Mijn meisje is verliefd op dansmuziek
Zij heeft een hekel aan klassiek.

Als ik voor haar een walsje componeer
Dan is het met haar stemming mis.
Ze kijkt een week minachtend op me neer
toddan mijn wals een foxtrot is.
Gaat zij piano spelen, dan is het net een drum.
Gaat zij een liedje kwelen, dan raak ik uit m'n hum.
Mijn meisje is verliefd op dansmuziek
Zij heeft een hekel aan klassiek.

En voor ieder aardig meisje zing ik dan een wijsje,
omdat ik in stilte haar bemin.
Uit het oog uit het hart, het baart me geen smart,
spoedig valt er weer een ander voor haar in.

Wat ben je toch leuk

Ik kwam een meisje tegen
en ik vroeg haar heel verlegen
of ze met me naar de bioscoop wou gaan.
De spanning deed me rillen
of ze met me zou willen,
want ik vreesde dat ze mij zou laten staan.
Maar het was een aardig meisje, ze weigerde dus niet,
daarom zing ik nu voor haar dit liefdeslied.

Ref: Je haren waaien in de wind
je huid is donkerbruin getint,
ohoho, wat ben je toch leuk.
Je ogen stralen als de zon,
je mond is net een kersbonbon,
ohoho, wat ben je toch leuk.
Als ik jou zie
klinkt in mijn hart een melodie
omdat ik van je hou.
Je neus, je ogen en je mond
staan olijk lachend in het front,
ohoho, wat ben je toch leuk.

En na het bioscopen
gingen wij een eindje lopen
en de sterren straalden helder in de nacht.
En in een knus plantsoentje
gaf ik jou je eerste zoentje
en je gaf niet één, maar nee je gaf er acht.
En al ben ik nu ook al een maand met jou verloofd,
toch is mijn liefdesvuur nog altijd niet gedoofd.
Refrein.