

## Liedjes van vroeger Bijlage bij Mijn weekblad

*In de oorlogsjaren kampeerden we bij de boeren, vaak in groepen oud-AJC-ers. Een zo'n kamp zal ik mij altijd herinneren. Het vond plaats bij een boer in Zundert en daar schreef ik een liedje dat door sommigen werd opgeschreven en zodoende zijn reis door de wereld begon. Toen ik het jaren later een keer zong voor vrienden uit Groningen zeiden die "Dat is niet van jou. Dat staat in onze zangbundel van de JGOB." Maar niet alleen naar het Noorden reisde mijn liedje, ook naar het Zuiden waar het in België het lijflied van de scouts zou worden met een kleine tekstaanpassing: Vlaamse land in plaats van Nederland. Daarbij een paar liedjes uit dezelfde tijd.*

### *Kamperen*

Kamperen is de fijnste zomersport,  
waarvan je steeds maar jonger wordt.  
Zwerf je door je mooie Nederland  
langs bos en hei en strand.  
Lalalala, lalala, zwerf je door je mooie Nederland  
Lalalala, lalala, langs bos en hei en strand

Het slapen gaat niet altijd opperbest,  
soms lig je op een mierennest.  
Dan doe je heel de nacht geen oogje dicht  
tot het grauwe morgenlicht.  
Lalalala, Lalalala doe je heel de nacht geen oogje  
dicht  
Lalalala, Lalalala, tot aan te morgenlicht

Wanneer je 's morgens in je tent ontwaakt,  
omdat een koe je wakker maakt,  
kijk je slaperig naar de zomerzon  
die reeds zijn reis begon.  
Lalalala, Lalalala, kijk je slaperig naar de zomer-  
zon  
Lalalala. Lalalala die reeds zijn reus begon.

Dan zwerf je heel de dag door bos en hei,  
je voelt je vrij, je bent zo blij,  
En 's avonds als je uitgezworven bent,  
zit je stil voor je tent.  
Lalalala, Lalalala, 's avonds als je uitgezworven  
bent  
Lalalala, Lalalala,, zit je stil voor je tent.



### *Vriendschapslied*

Wij zwerven langs de wegen  
in zonlicht, wind en regen,  
wij gaan steeds voort door bos en korenveld.  
terwijl ons lied van onze vreugd' vertelt,  
wij zingen 't vriendschapslied. (2x).

Als d' avond is gekomen,  
brandt bij de donkere bomen  
het kampvuur dat een rode gloed verspreidt  
in d' uitgestrekte duistere eenzaamheid,  
dan klinkt ons vriendschapslied. (2x).

De arbeid onzer handen  
zal in vernielde landen  
weer welvaart brengen voor het arbeidskind,  
dan juicht ons' lied waar in de sterkste wind:  
zo klinkt ons vriendschapslied (2x).

### *Wiegeliedje.*

Glanzende sterren  
schitteren zacht van verre.  
Van hun hoogte daalt een fee,  
neemt een droom voor jou mee.(2x)

*Refrain:* Suja mijn kindje, doe je oogjes toe.  
Na zo'n dag van rustloos spelen  
ben je toch wel moe.  
Suja mijn kindje slaap nu zacht.  
Boven wolken wonen engelen,  
houden daar de wacht.(2x)

En in je dromen  
zullen elfjes komen,  
dansend over velden gaan  
in het licht van de maan.(2x)

*Refrain:* Suja mijn kindje, doe je oogjes toe.  
Na zo'n dag van rustloos spelen  
ben je toch wel moe.  
Suja mijn kindje slaap nu zacht.  
Boven wolken wonen engelen,  
houden daar de wacht.(2x)