

Liedjes van vroeger Bijlage bij Mijn weekblad

Het was Jaap van de Merwe die mijn activiteiten in die oorlogsjaren als volgt samenvatte: "Hijzelf vrolijkte in de latere moffenjaren zijn onderduik een beetje op met (uiteraard zachtjes) zingen bij een gitaar. In die benauwde tijd maakte hij al het later in 'Nieuwe Koers'-kampen nogal populaire liedje 'Pook in je vuur, kameraad'. (Uit: Jaap van de Merwe, Gij zijt kanalje! heeft men ons verweten. Het proletariërslied in Nederland en Vlaanderen, pag. 378)



Pook in je vuur, kameraad

We zwerven door het groen der mei
langs de witte wegen
en in de avond stoken wij
’t kampvuur op de grote hei.
Pook in je vuur, kameraad,
dat in de nachten een fakkelbrand staat.
Rood zijn de vlammen in ’t nachtelijk zwart,
rood zijn de vlaggen en rood is je hart.

Van ons leven maken wij
zwerftocht naar de schoonheid,
maar geen nacht vergeten wij
’t kampvuur op de grote hei.
Pook in je vuur, kameraad,
dat in de nachten een fakkelbrand staat.
Rood zijn de vlammen in ’t nachtelijk zwart,
rood zijn de vlaggen en rood is je hart.

Winden waaien woest en guur
door de wijde wereld.
Makkers, denkt nu ieder uur
aan de vlam van ’t rode vuur.
Pook in je vuur, kameraad,
dat in de nachten een fakkelbrand staat.
Rood zijn de vlammen in ’t nachtelijk zwart,
rood zijn de vlaggen en rood is je hart.

Het vuur der idealen

Hoor je de noodklokken luiden,
luiden met dreigende klank?
Weet je m’n vrind, waar de noodklok voor luidt?
Weet je wat dit dreigen van de klok beduidt?
Open je hart en begrijp wat de tijd
je vraagt en wees bereid.
Houdt het vuur der idealen
brandend in het stormen van de wind.
Blijf niet in het donker dwalen
waar niemand houvast vindt.
Versterk ons in de strijd die om je toekomst gaat
en geef ons metterdaad je solidariteit.

Treed in het licht van de vrijheid,
kom uit je schaduw vandaan.
Zie hoe je makkers met trommel en vaan
fier op de weg naar een betere toekomst gaan.
Open je hart voor hun woord en hun lied
en kijk naar het verschiet.
Houdt het vuur der idealen
brandend in het stormen van de wind.
Blijf niet in het donker dwalen
waar niemand houvast vindt.
Versterk ons in de strijd die om je toekomst gaat
en geef ons metterdaad je solidariteit.

Wij zijn de jeugd

Wij zijn de jeugd die door de wereld gaat
met vlaggen boven het hoofd.
Wij zingen ook wanneer de noodklok slaat,
de jeugd heeft altijd geloofd.
Want de zege wenkt in de verte
die ons vreugde en vrijheid schenkt.
Wij zijn de jeugd die door de wereld gaat
met vlaggen boven het hoofd.

Wij zijn de jeugd die niet meer wachten wil
tot anderen werken voor ons.
In deze wereld kan de jeugd niet stil
en lijdzaam rusten op dons.
Want de zege wenkt in de verte
die ons vreugde en vrijheid schenkt.
Wij zijn de jeugd die niet meer wachten wil
tot anderen werken voor ons.

Wij zijn de jeugd die vecht voor een betere tijd,
ons lied klinkt luid in de straat.
Komt uit de huizen, kom in onze strijd,
het is nog steeds niet te laat.
Want de zege wenkt in de verte
die ons vreugde en vrijheid schenkt.
Wij zijn de jeugd die vecht voor een betere tijd,
ons lied klinkt luid in de straat.