

## Liedjes van vroeger Bijlage bij Mijn weekblad

*Een paar jaar later drong ik alsnog door tot de VARA en wel via een omweg over Stockholm. We maakten in 1950 met Nieuwe Koers een busreis naar Zweden, naar het internationale kamp van de socialistische jeugd. Ik had er een speciaal Stockholmlied voor geschreven dat het orkest De Flierefluiters onder leiding van Johan Jong regelmatig voor de VARA-radio ten gehore bracht. Ook mijn liedje over De zeven musketiers speelden ze graag. In dat kamp in Zweden werd ook de grondslag gelegd voor mijn intensieve samenwerking met Gabri de Wagt.*

### *Stockholmlied*

Zie hoe de vlaggen gaan  
uit ieder land vandaan  
langs Europa's wegen,  
waaierend in helder licht,  
hoog naar de wind gericht  
kom je de vlaggen tegen.  
Frankrijk en Engeland, Nederland,  
Duitsers, Denen en Zweden,  
zoeken de jonge vriendschapshand,  
zoeken de rode vrede.  
Kameraden, reikt de handen  
over alle grenzen heen.  
De rode jeugd uit alle landen  
komt in Stockholm bijeen.

Samen verwinnen wij  
armoe en slavernij  
in Europa's landen.  
Jongeren van hier en daar  
strijden nu met elkaar  
tegen de wereldbranden.  
Sommige jongeren missen wij,  
jongeren uit het oosten,  
laten een leegte in de rij,  
laat onze strijd hen troosten.  
Kameraden, reikt de handen  
over alle grenzen heen.  
De rode jeugd uit alle landen  
komt in Stockholm bijeen.



### *De zeven musketiers*

Daar reden door de nacht zeven brave musketiers  
in blauw en goud gekleed, want zij waren cavaliers.  
Zij zongen in de nacht falderiere,  
opgepast, daar komen zeven musketieren,  
zij komen hier hun bruiloft vieren.  
Wie wil als man een cavalier?

Zij kwamen aan een dorp en zij stegen van hun paard.  
Zij bonsden op de deur en ze riepen om de waard.  
Zij zongen in de nacht faldereerne,  
waard, schenk ons de glazen vol in je taveerne,  
wij zoeken hier de liefste deerne.  
Wie wil als man een cavalier?

De dochter van de waard heeft de musketiers gehoord.  
Zij kwam en heeft op slag zeven cavaliers bekoord.  
Zij zongen in de nacht falderare,  
ach wanneer we nu maar niet met zeven waren,  
dan bleven wij nog vele jaren,  
dan kreeg je als man een cavalier.