

## Liedjes van vroeger Bijlage bij Mijn weekblad

*In 1950 werd op de landdag van Nieuw Koers een spel van mijn hand opgevoerd onder het motto Europa.*

*Daar is op de grens  
Tussen mens en mens  
Een muur gebouwd  
Van ijzer en hout.*

*Het Europolied daarin werd ook opgenomen in de zangbundel van de rode vrouwen.*

*Voor Nieuwe Koers schreef ik nog meer liedjes, die uiteindelijk werden verzameld in de zangbundel Kameraden.*



### *Een lied voor Europa*

Een lied voor Europa, voor vrijheid en vrede,  
een lied voor de jeugd die de vrijheid bewaart.  
Een lied dat zal klinken in dorpen en steden  
tot eind'lijk Europa de koers goed vaart.

Breek de grens en bouw de vrede,  
reik als mens elkaar de hand.  
Smeed de schakels tot een eenheid,  
tot een Europees verband.

Stroomt samen en strijdt met ons mee, kameraden,  
daar ligt voor de jeugd nog een eind'loos gebied.  
Wij vragen je strijdlust, je woord en je daden,  
wij vragen je stem in Europa's lied.

Breek de grens en bouw de vrede,  
reik als mens elkaar de hand.  
Smeed de schakels tot een eenheid,  
tot een Europees verband.

### Arbeid, vrijheid, vrede

Zie hoe ze wenken, onze kranen,  
hoor de machine, hoe hij juicht,  
zie aan de schoorsteen grijze vanen  
van rook die van ons werk getuigt.  
Zie hoe de slanke vingers van de meisjes  
zich reppen in kantoor of atelier,  
dat is de arbeid die uit onze handen  
de rijke vrucht der welvaart doet ontstaan.  
Om haar te houden laten wij ontbranden  
de rode gloed van onze vaan.

Als de sirene heeft gefloten  
stroom ik met velen uit de poort,  
dan is een werkdag afgesloten,  
dan komt het uur dat ons bekoort.  
Je leest een boek, je ziet een goed toneelstuk,  
je bent met vrienden in een groep bijeen,  
dat is de vrijheid die uit onze handen  
als rijke vrucht beschaving doet ontstaan.  
Om haar te houden laten wij ontbranden  
de rode gloed van onze vaan.

Wij zullen samen stenen sjuuwen  
tot eens een beter huis ontstaat.  
't Is voor de toekomst die wij bouwen,  
voor onze kindren, kameraad.  
Wij bouwen aan de vriendschap van de volk'ren,  
niet meer het krijgsgewoel van mens en mens.  
Dat is de vrede die uit onze handen  
als rijke vrucht geluk zal doen ontstaan.  
Om haar te houden laten wij ontbranden  
de rode gloed van onze vaan.

### *Strijdende jeugd*

Arbeiders, boeren, studenten samen  
bouwen een bolwerk van strijd  
tegen de machten die 't volk bedreigen,  
machten der duistere tijd.  
Uit de fabrieken en uit kantoren  
scharen we ons achter de vaan.  
Hecht zijn de rijen en vol vertrouwen  
schrijden wij voort naar de dag.  
Strijdend voor welvaart, vrijheid en vrede  
heffen wij hoog de vlamme van,  
breken de muur van angst en bedreiging  
en bouwen op aarde een nieuw bestaan.

Donker de aarde, vol angst en vrezin,  
landen vol onrust en haat,  
dat is de wereld waarin wij leven  
en die ons vraagt naar de daad.  
Eens zal het licht aan de kimme gloren,  
vrijheid in stralende gloed,  
en uit het duister treedt dan de mensheid  
zingend de zon tegemoet.  
Strijdend voor welvaart, vrijheid en vrede  
heffen wij hoog de vlamme van,  
breken de muur van angst en bedreiging

en bouwen op aarde een nieuw bestaan.