

## Liedjes van vroeger Bijlage bij Mijn weekblad

*Over kamperen heb ik meer dan eens liedjes gemaakt. De tekst die een anoniem volksliedje werd behandelde ik al in Teksten 3. Daarnaast nog een tekst uit het politieke cabaret.*



### Kamperen

Wij zijn nu met vakantie en we fietsen langs de wegen.  
We komen overal nog meer vakantiegangers tegen.  
De één gaat met een auto en de ander met een trein.  
Maar wij gaan op de fiets, daar wij sportiever zijn.  
We sjouwen alle rommel mee voor zeven vrije dagen.  
't Is zo sportief om in die hitte zelf dat spul te dragen.  
We zwoegen en we zweten door ons mooie vaderland.  
Als je 'n beetje haast hebt, krijg je net een leuke band.

Kamperen, kamperen, 't is fijn te kamperen,  
je zwoegt op je fiets en je slaapt in een tent.  
Kamperen, kamperen, 't is fijn te kamperen,  
je weet, dat je heerlijk met vakantie bent.

Je trapt maar en je trapt en ja, daar is een helling.  
vermoeide benen ondergaan een nieuwe kwelling.  
Het landschap is zo mooi, je kijkt er niet meer naar.  
Je denkt: nog dertig kilometer en dan zijn we klaar.  
Het wordt al nacht, je fietst dan in het maantje  
over de hobbels van een onbegaanbaar donker laantje.  
En als je eind'lijk denkt: ik heb het weer gehaald,  
Dan kijk je om je heen en ziet: we zijn verdwaald.  
Kamperen, kamperen, 't is fijn te kamperen, enz.

Maar waar je bent, het kan je niet meer schelen.  
Dat fietsen door de bossen ging je uren reeds vervelen.  
Het is je onverschillig op welk plekje je nu bent.  
Je bouwt met veel geploeter in het donker nu je tent.  
Dan ga je etenswaren uit je volle rugzak laden.  
En op een primus gauw een maaltijd braden.  
Dan zit je eind'lijk hijgend met een bordje aan de kant.  
Je noemt een hap, je proeft, het is weer aangebrand.  
Kamperen, kamperen, 't is fijn te kamperen, enz.

En eindelijk ga je slapen op die harde hoge hobbels,  
de Nederlandse grond bestaat voornamelijk uit bobbels  
en uren blijf je wakker door het zoemen van een mug,

voor elke die je doodslaagt komt een drietal weer terug.  
En als je pas in slaap bent, dan komt natuurlijk regen.  
Dat plent omlaag en daar kan je tent niet tegen.  
De lijnen ga je vieren en daarbij word je drijfnaat,  
terwijl je 't graven van een gootje ook vergeten had.  
Kamperen, kamperen, 't is fijn te kamperen, enz.

Na zeven bange uren kun je eind'lijk weer ontwaken.  
Dat is het einde van een nacht waarin je botten braken.  
En als je dan naar buiten kruipt, dan merk je het gemis,  
dan zie je weldra dat vannacht je fiets gestolen is.  
We nemen ons spullen op, we gaan nu verder lopen,  
we kunnen slechts op het eind' van die vakantie hopen.  
Je gaat naar de politie, je vertelt wat is gebeurd,  
dan word je wegens onbevoegd kamperen nog bekeurd.  
Kamperen, kamperen, 't is fijn te kamperen, enz.

### Diligence

Diligence, toen je langs de wegen,  
hobbelig zonder asfalt of beton,  
alle dagen reed in wind en regen  
of ook in het branden van de zon,  
was jij een symbool van kalme tijden  
toen men niet zo'n haast had bij het rijden.  
Diligence, soms dan denkt men even:  
'k zou zo graag in vroeger tijden leven.

Diligence, maar wanneer we weten  
hoe de mensen leefden in jouw tijd,  
en als wij niet al te snel vergeten  
armoe en de diepste narigheid,  
veertien uur of langer moest men sloven;  
kinderen stonden vroeg reeds voor de oven.  
Diligence, ja dan denk ik even:  
'k zou niet graag in vroeger tijden leven.

Diligence, sinds jij werd verdrongen  
door het snelverkeer van onze tijd,  
werd een ander lied door 't volk gezongen  
en de woorden spraken van hun strijd.  
Want wij hebben het liberaal verleden  
met jou ook verbannen uit ons heden.  
Enkelen dromen nog van een romance,  
maar die gaan nog steeds per diligence.

