

Literaire bijlage bij Mijn weekblad

Nog een boek over slavernij

In ons *Huis met de honderd ramen* kwamen we het meest beroemde boek over de Amerikaanse slavernij (*De negerhut van oom Tom*) al tegen. Maar even vermeldenswaard is de roman *Clotel* van de auteur William Wells Brown. Het verscheen in 1853 in Londen, hoewel het was geschreven door een Amerikaan, een gevluchte zwarte slaaf die was uitgeweken naar Engeland. In zijn geboorteland was hij zijn leven niet zeker door de wet op gevluchte slaven van 1850. Nadat hij in 1854 was vrijgekocht door een Brits echtpaar, kon hij terugkeren naar de Verenigde Staten. Hij kwam oorspronkelijk uit Kentucky.

Voor zijn boek had hij zich gebaseerd op de veronderstelling dat de Amerikaanse president Thomas Jefferson bij zijn slavin Sally Hemings diverse kinderen zou hebben gehad, die na zijn dood de vrijheid kregen. Een dergelijk gerucht deed in die tijd de ronde. Het werd overigens in 1998 door DNA-onderzoek bevestigd.

1853
William Wells Brown
Clotel

Het boek vertelt het verhaal over een vrouw (Currer) en haar dochters Althesa en Clotel. Thomas Jefferson is hun vader. De meisjes zijn bijna blank. Na de dood van Jefferson worden ze verkocht. Terwijl Currer en Althesa in slavernij blijven, wordt Clotel gekocht door Horatio Green, een blanke, die haar behandelt als zijn echtgenote hoewel ze niet wettelijk kunnen trouwen. Ze krijgen een dochter, Mary, Maar dan wil Green een rol gaan spelen in de politiek. Hij verlaat Clotel en haar kind om te trouwen met een blanke vrouw. Hij gehoorzaamt dan aan haar eisen, en verkoopt Clotel en Mary als slavinnen. Gekleed als een blanke man ontvlucht Clotel naar Ohio. Haar medevluchter ontkomt naar Canada. Zelf keert ze terug naar Virginia in een poging haar dochter te bevrijden. Ze wordt in Washington DC gearresteerd, maar ontsnapt weer. Omringd door slavenjagers op de Long Bridge pleegt ze zelfmoord door in de rivier te springen.



De dood van Clotel

Zo stierf Clotel, dochter van Thomas Jefferson, een president van de Verenigde Staten. Haar dochter Mary, achtergebleven als slavin van Horatio Green en zijn vrouw, slaagt erin in de gevangenis de plaats in te nemen van haar geliefde George. Hij ontsnapt naar Canada. Verkocht aan een slavenhandelaar komt Mary terecht in het gezin van een Fransman die haar meeneemt naar Europa. Tien jaar later wordt ze met George herenigd in Duinkerken, Het boek eindigt met hun huwelijk.

Bij dit alles is zijn boek toch vooral een pamflet tegen de slavernij. Hij vlecht in zijn verhaal tal van actuele gebeurtenissen, zoals de rechtbankzaak tegen Salome, een slaaf uit Louisiana die beweerde een geboren Duitse immigrant te zijn.



De titelpagina van de roman die in Londen verscheen