

H
Literaire bijlage bij
Mijn weekblad



1894

Rudyard Kipling *Jungle boek*

Het jungleboek (Engels: **The Jungle Book**) is een verzameling verhalen en gedichten uit 1894 van Rudyard Kipling. Deze verhalen waren eerder los van elkaar gepubliceerd in tijdschriften.

Het bekendst zijn de drie verhalen over het menskind Mowgli dat in de jungle in India wordt opgevoed door wolven, maar het boek bevat ook andere verhalen met de jungle als thema. De verhalen zijn doorgaans opgezet als fabel. Zo komen er dieren in voor met menselijke karaktertrekjes en persoonlijkheden, die door Kipling worden gebruikt om de lezer morele lessen bij te brengen. Sommige lezers zien de verhalen in het boek ook als een metafoor voor de politiek en samenleving van die tijd.

In 1895 verscheen een vervolg op het boek getiteld *Het tweede jungleboek*, met wederom vijf verhalen over Mowgli.

Mowgli is een menskind dat wordt opgevoed door een groep wolven onder leiding van Akela en Raksha. Shere Khan de tijger eist de baby op bij de wolven, die weigeren echter. Hij zal Mowgli's

eeuwige vijand blijven. Mowgli raakt ondertussen bevriend met de zwarte panter Bagheera die hem de wetten van de jungle aanleert samen met Baloe, een bruine beer en een vriend van de wolven. Mowgli komt later in het verhaal in de val terecht bij de Bandar-log, een groep apen. Dankzij Chil kan hij contact maken met Baloe en Bagheera en wordt gered.

In het eerste Jungleboek staan de volgende verhalen.

Mowgli's Broeders

Het eerste verhaal over Mowgli. In dit verhaal is te lezen hoe hij als baby wordt gevonden door een roedel wolven, en door hen wordt opgevoed.

Kaa's Jacht

Mowgli wordt ontvoerd door apen, die hem tot hun koning willen maken. Bagheera, Baloe, Chil en Kaa zetten een redding op touw.

Tijger! Tijger!

Mowgli keert terug naar de beschaving. Hij wordt geadopteerd door een vrouw genaamd Messua en haar echtgenoot, die denken dat hij hun lang verloren zoon Nathoo is.

The White Seal

Kotick, een zeldzame witte noordelijke zeebeer, zoekt een nieuw thuis voor zijn familie.

Rikki-Tikki-Tavi

Rikki-Tikki, een jonge mangoest, wordt door een Britse familie die pas naar India is verhuisd als huisdier genomen. Hij moet hen uiteindelijk verdedigen tegen een groep cobra's.

Toomai van de olifanten

Toonami, een tienjarige jongen die vaak helpt met het verzorgen van olifanten, krijgt te horen dat hij nooit een volleerd olifantentemmer zal worden voor hij een olifant heeft zien dansen.

Her Majesty's Servants

In de nacht voor een militaire parade, luistert een groep soldaten naar het gesprek van de dieren in hun kamp.



Het is natuurlijk vooral de bewerking door Walt Disney die het Jungleboek zo populair maakt.