

**Puzzelrubriek bij
Mijn weekblad**

De Griekse gevangenen



Het was weer oorlog tussen de heersers in Bagdad en Byzantium. Het gebeurde in het jaar 805. De Byzantijnse legers werden vernietigend verslagen bij Dorylaeum. De kalief trok als overwinnaar Klein-Azië binnen. Duizenden Grieken werden gevangen genomen. Al-Mamoen kreeg de taak ze te selecteren op hun mogelijke bekwaamheden, op de prijs die ze konden opbrengen op de slavenmarkt of op het losgeld dat een schatrijk familielid zou willen te betalen in ruil voor een gevangene. Bovendien moest de buit worden verdeeld. Er waren bundels vol fijne stoffen, vaten vol wijn en kisten vol juwelen.

Nu waren sommige krijgsgevangenen Kretenzers, terwijl anderen van het eiland Malta kwamen. Uiterlijk waren ze niet van elkaar te onderscheiden, maar het is algemeen bekend dat Kretenzers altijd liegen, wat je ze ook vraagt, terwijl Maltezen zonder uitzondering altijd de waarheid spreken. Hoe kun je onder de gegeven omstandigheden iemand nu als slaaf verkopen als je niet weer van welk eiland hij komt?

Peinzend staarde al-Mamoen naar de drie Grieken die voor hem stonden en van wie de ware afkomst bepaald moest worden. Even stond hij diep na te denken. Toen nam hij een van drie Griekse bewakers apart en fluisterde hem in: "Ik zoek iemand die goed kan rekenen. Hoeveel is twee plus twee?"

De Griek keek hem verbaasd aan en antwoordde: "Vier natuurlijk."

"Dan ben jij dus een Maltees, want je kunt blijkbaar niet jokken."

De Maltees keek een beetje beteuterd, want ze hadden van hun keizer de opdracht gekregen hun identiteit niet te verraden. De twee andere Grieken verklaarden daarom dat ze geen antwoorden op sommetjes meer zouden geven. Al-Mamoen haalde zijn schouders op. Hij wees een van de twee andere Grieken aan en zei ze: "Kom jij eens hier?"

Een por van een soldaat duwde de man naar hem toe.

"Zijn jullie twee soms ook Maltezen?" vroeg de prins.

De Griek knikte bevestigend met zijn hoofd. Tja, wat betekende dat nu? Als hij een Kretenzer was stond hij te liegen, als hij een Maltees was sprak hij de waarheid.

"Ja ja, zo komen we dus niet verder. Vertel me dan maar of jullie allebei van hetzelfde eiland komen."

Dit keer schudde de man heftig van nee. "Dan weet ik genoeg," zei al-Mamoen. Toen de Grieken dat hoorden keken ze op hun neus.

Vraagstuk: Hoe was het gezelschap van die drie Grieken bij hun eerste ontmoeting samengesteld als je weet dat minstens een van hen een Maltees was? Analyseer de antwoorden die ze aan de prins gaven.

**Oplossing van het vorige nummer:
De gezant uit Frankenland**

Eerst brengt hij de geit naar de overkant, dan gaat hij de kool halen, maar neemt de geit mee terug. Dan zet hij de wolf over om ten slotte de geit weer op te halen.

Letter sudoku (4)

Letter sudoku volgt dezelfde spelregels als de sudoku met cijfers. Negen letters vormen een woord op de middelste regel. Die negen letters staan in ieder 3 x 3 vakje, op elke regel en in elke kolom.

O . .	. A .	L S K
S E
L . .	D . .	I . .
A . N	. . .	D E .
.
K . .	O . I	. L N
. L	E K .
. . .	K . .	S D O
. K O	. . A	. I .

Oplossing vorige keer: Amstedijk.