

**Puzzelrubriek bij
Mijn weekblad**

**De dood van kalief
Haroen al-Rasjied**



Op een dag werd kalief Haroen al-Rasjied ziek. Hij liet zijn zoon al-Mamoen die zoals gewoonlijk met hem was meegereisd, naar zijn ziekbed roepen. De prins kwam onmiddellijk en schrok van het bleke gezicht dat hem vanaf het witte kussen aanstaarde.

“Ik vrees, mijn jongen, dat mijn einde is gekomen” zei de kalief met zwakke stem. “Maar hoe dat zo plotseling is gekomen, is mij een raadsel. Helaas, het ziet ernaar uit dat een samenzweerder het op mijn leven heeft voorzien?”

“Maar wie zou het kunnen zijn?”

“Er zijn er zeven die tot zoiets in staat zijn, In de eerste plaats natuurlijk Fadl Ibn Rabi, de grootvizier, en Massroer, mijn zwaarddrager. Dan is er Achmed, het hoofd van de politie, en eunuch Harthama, de bewaker van mijn meegereisde harem. Amrami, de klerk, en Aboe Isjak, de opperschenker, zijn natuurlijk van de partij. En ja, uiteraard sinds vrijdag mijn hofarts Gibraïl Bakhtiassoe, die er maar niet in slaagt mij beter te maken. Je zult ze moeten ondervragen. Ze zijn steeds in tweetallen bij mij op bezoek gekomen. Iedereen zal je braaf de waarheid vertellen, behalve de samenzweerder, want die zal wel liegen.”

Meer kon de kalief hem niet vertellen en dus nam de prins afscheid om uit te zoeken wie de samenzweerder kon zijn. Hij besloot de zeven hovelingen allemaal te ondervragen.

Fadl Ibn Rabi, de grootvizier, verklaarde dat hij op zondag de eerste bezoeker was geweest, samen met politiefchef Achmed. De politiefchef beaamde dit en voegde eraan toe dat niemand meteen de volgende

dag weer op bezoek ging. Er lag altijd één dag tussen de twee bezoeken.

Harthama, de harembezwaker, en Amrami, de klerk, knikten bevestigend toen zij Achmed dit hoorden zeggen.

Maar de meeste informatie kreeg prins al-Mamoen van Massroer, de zwaarddrager. Die vertelde hem dat hij op vrijdag op bezoek was geweest met Gibraïl, de geneesheer. Die was pas die ochtend in het legerkamp verschenen na haastig uit Bagdad te zijn vertrokken op het nieuws dat de kalief ziek was geworden. Hij was dus de enige die meteen de volgende dag weer op bezoek ging. Zelf, zei Massroer, dat zijn eerste bezoek op woensdag was geweest, samen met Aboe Isjak, de opperschenker. En zwaarddrager Massroer verklaarde tenslotte nog dat Harthama altijd een dag eerder was gegaan dan hijzelf en dat Amrami altijd een dag later.

Toen trok prins al-Mamoen zich terug op een stil plekje om na te denken over zijn aanwijzingen. Eindelijk kwam hij weer tevoorschijn. Met een triomfantelijk gezicht snelde hij naar de tent van zijn vader om hem te vertellen wat hij had uitgevonden. Maar daar wachtte hem een treurige verrassing. Kalief Haroen al-Rasjied had zojuist de laatste adem uitgeblazen.

Vraagstuk: Analyseer de aanwijzingen die de kalief en zijn hovelingen aan al-Mamoen verstrekten en stel vast wie de samenzweerder was.

**Oplossing van de vorige puzzel:
De erfenis van sjeik Ibrahim**

Hij begon met z'n eigen muilezel bij de elf van de sjeik te plaatsen. Toen waren er dus twaalf: de helft is zes voor de zoon, een vierde deel is drie voor dochter en een zesde deel is twee voor de oom. Er bleef er één muilezel over en dus kon hij z'n eigen dier weer meenemen.

Letter sudoku (8)

• A •	• • •	I • •
• • T	• • S	R • A
E W •	• R I	• T •
• T •	• S •	W • I
• • •	• • •	• • •
• J •	I • •	T • E
N S •	• • J	• I •
• • J	• • T	S • N
• E •	• • •	A • •

Oplossing vorige sudoku: Herfstdag.