

## Puzzelrubriek bij Mijn weekblad

### De prijzen van Hassan



Op een dag zat kalief al-Mamoen in zijn privé-vertrekken naast zijn geliefde gade Khadiga. Zoals gewoonlijk genoot hij van haar elegant en bevallig uiterlijk, haar liefalligheid en de volmaaktheden van haar gestalte en haar houding. Maar in tegenstelling tot andere dagen sprak ze weinig. Ze zat zwiingend aan zijn zijde. Toen al-Mamoen merkte dat ze stiller was dan anders, wilde hij weten wat er aan de hand was. Na enig aandringen, gaf ze toe dat haar iets dwarszat.

“Ik moet me beklagen over de soek, met name over koopman Hassan,” zei ze gemelijk.

“Wat heeft hij je dan misdaan, mijn oogappel?”

“Hij wordt steeds duurder. Je weet dat ik al geruime tijd mijn parfums en reukwaters bij hem koop. Je hebt je nooit beklaagd over wat ik gebruik en dus ik koop altijd dezelfde kruiken met hetzelfde rozenwater. Tot nu toe betaalde ik altijd 66 dinar voor zo’n kruik, maar een paar weken geleden vroeg hij plotseling 70 dinar en vorige week was de prijs zelfs verhoogd tot 76 dinar. Zo raakt mijn kleine beurs gauw leeg, of ik moet gaan ruiken als een staljongen.”

Daar moest de kalief niet aan denken. Hij beloofde zijn geliefde Khadiga dat hij maatregelen zou nemen. Hij liet koopman Hassan uit de soek halen om voor zijn troon te verschijnen. De arme man beefde over zijn hele lichaam toen hij zijn gebiedster met zo’n streng gezicht tegenover zich zag. Zo kende hij zijn heerser nog niet. Hij wierp zich op de knieën, kuste de grond en stamelde:

“Waar heb ik uw toorn mee gewekt, o emir der gelovigen?”

“Het gaat om de prijs van het rozenwater dat je in

kruiken verkoopt, Hassan. Je hebt die prijs de laatste tijd steeds verhoogd, hoor ik. Je weet toch dat ik een prijzenwet heb uitgevaardigd? Het is ten strengste verboden tussentijds de prijs te verhogen van een product waarvan je een hele partij hebt ingekocht.”

Koopman Hassan keek radeloos om zich heen. Hij kende die wet en hij begreep dat de schone Khadiga zich had beklaagd. Hij knikte dus beschaamd. De kalief kreeg een beetje medelijden met de man.

“Het lijkt mij, Hassan, dat 66 dinar een redelijke prijs was. Je hebt mijn wetten overtreden door die prijs zomaar te verhogen. Hoeveel dinar heb je voor je totale partij kruiken ontvangen?”

“In totaal 1822 dinar,” fluisterde Hassan, “Maar ik heb heus niet meer dan honderd dinar teveel gekregen, hoor.”

“Goed, dan zal ik je straf beperken tot een aantal stokslagen. Eén stokslag voor elke dinar die je teveel hebt gevraagd.”

Opgelucht constateerde koopman Hassan dat de straf hem nog meeviel. Andere overtreders van de prijzenwet waren veel zwaarder gestraft, wist hij. Maar hij kon dagenlang niet lopen door de stokslagen op zijn voetzolen.

*Vraagstuk: Volg de aanwijzingen in het verhaal en bepaal hoeveel kruiken Hassan in totaal had verkocht en met hoeveel stokslagen hij werd bestraft.*

### Oplossing van de vorige puzzel De vrouwen van de sjeik uit Jemen

$$21 + 43 + 65 + 87 = 6^3$$

$$853 + 427 + 16 = 6^4$$

$$7645 + 123 + 8 = 6^5$$

$$46583 + 72 + 1 = 6^6$$

### Letter sudoku (17)

Letter sudoku volgt dezelfde spelregels als de sudoku met cijfers. Negen letters vormen een woord op de middelste regel.

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| O . K | G . F | . . E  |
| . G A | . . . | F . .  |
| F . . | . K . | . . G. |
| S F G | . . . | . K .  |
| . . . | . . . | . . .  |
| N . . | . . . | L F .  |
| G S F | A O . | E . .  |
| A . . | L F . | . . .  |
| L . E | S . . | . . .  |

Oplossing vorige sudoku: Organiste